

VRIJ VAN DE WET?

Antwoord:

Mattheus 5:17: *Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.*

Zie ook: Matth. 5:18-19, Matth. 7:21-23, Matth. 19:17, Matth. 12:50, Matth. 24:12, Marc. 7:8-9, Luc. 16:17, Joh. 12:50, Joh. 14:15, Joh. 14:21, Joh. 15:10, Hand. 21:20, Rom. 2:13, Rom. 3:31, Rom. 7:7, Rom. 7:12, Rom. 7:22, Rom. 7:25, Rom. 8:7, 1Kor. 7:19, 1Kor. 14:34, Gal. 3:21, 2 Thess. 2:3, 2 Thess. 2:7, 1 Tim. 1:8, Tit. 3:9, Hebr. 8:10, Hebr. 10:16, Jak. 1:25, Jak. 4:11, 2 Petr. 2:21, 1 Joh. 2:3, 1 Joh. 2:4, 1 Joh. 2:17, 1 Joh. 3:4, 1 Joh. 3:22, 1 Joh. 5:2, 1 Joh. 5:3.

Al deze teksten laten ons zien dat de Thora ook vandaag de dag nog geldt.

Het is niet de bedoeling om ons opnieuw onder de wet te plaatsen en een “nieuw juk op te leggen”, integendeel! Wij zijn vrijgekocht door het bloed van Christus en gelukkig hoeven wij onze behoudenis niet door goede werken en het houden van allerlei wetten en regels zelf te verdienen. Sterker nog: We zouden het niet eens kunnen!

Juist daarom is God ons tegemoet gekomen en heeft Zijn Zoon naar de aarde gestuurd om dat te doen wat voor ons onmogelijk is.

Door Zijn offer aan het kruis heeft Hij ons waarlijk vrijgemaakt. Maar onze vrijheid in Christus wil nog niet zeggen dat wij Gods geboden nu rustig opzij kunnen zetten en kunnen doen wat wij willen!

Vrijheid, blijheid? Volstrekt niet! Alle tien geboden zijn ook voor ons nog van toepassing. Wat God toen opgedragen heeft zal Hij nu niet afkeuren en wat Hij toen verboden heeft, zal Hij nu niet goedkeuren. De mensen zijn veranderlijk maar God niet. Hij blijft altijd Dezelfde en spreekt Zichzelf niet tegen!

Het is waar, wij staan niet meer onder de wet, maar staan ook niet boven de wet! Wie denkt vrij te zijn van de wet is in feite wetteloos, dat kan nooit Gods bedoeling zijn. Wij hoeven en mogen beslist niet wettisch te gaan leven want wij leven wel onder de genade. Maar in al Zijn liefde verwacht onze hemelse Vader nog steeds gehoorzaamheid van Zijn kinderen, zoals elke vader dat doet. Niet uit vrees maar uit liefde! Christus heeft overduidelijk gezegd: *“wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren”* (Joh. 14:15). En: *“Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft en wie Mij liefheeft zal gezien worden door de Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren* (Joh.14:21).” Hij wil gewoon, dat wij ons aan Zijn regels houden, niet meer en niet minder.

Hij heeft door het nieuwe verbond de wet niet opgeheven en ongeldig verklaard, maar juist in ons binnenste gelegd (Jer.31:31-33). Wij zijn dus niet vrij van de wet. God zegt Zelf: Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. God heeft de wet door het offer van Christus niet laten vervallen, maar in ons hart gelegd.