

1. IS ER EEN GENADEVERBOND?

In de Bijbel komen meerdere verbonden voor. Meestal tussen God en mensen, maar soms ook tussen mensen en mensen; bijvoorbeeld David en Nathan (1Sam.20:1-23).

Een verbond is eigenlijk een overeenkomst tussen (God en) mensen. Er wordt 'iets' beloofd of overeen gekomen. Dit wordt bevestigd met een contract, met zegeningen, en consequenties bij overtreding.

Welke verbonden kent de Bijbel?

Door de hele Bijbel door komen wij verbonden tegen. Vele werden er gesloten tussen koningen van het ene land met het andere land, om elkaar te helpen bij een aanval of elkaar niet lastig te vallen. De Bijbel kent ook meer speciale verbonden en daar willen wij er een aantal van benoemen. Sommigen zijn voorwaardelijk en sommigen zijn onvoorwaardelijk.

- Verbond tussen God en Adam en Eva (Gen.3:16-19).
- Verbond tussen God en Noach en de dieren (Gen.9:1-17).
- Verbond(en) met Abraham (Gen. 12 en Gen.15).
- Verbond met Israël na de bevrijding uit Egypte (Ex.24:7-8).
- Het nieuwe verbond gesloten met Israël (Jer.31:31-33).

Het genadeverbond

In de Bijbel lezen we dat God veel 'genadige' verbonden met mensen heeft gesloten. Maar welk van deze is nu het genadeverbond? De instelling van het genadeverbond kent de Bijbel niet. Wij moeten dus voorzichtig omgaan met het gebruiken van deze term (zie voor meer uitleg de verschillende onderwerpen over de doop op onze site).

Het genadeverbond is een 'theologisch' bedacht verbond en geen Bijbels verbond.

Met welke tekenen werden de verbonden gesloten.

In de Bijbel worden verbonden met bloed gesloten. Water wijst altijd naar reiniging.

Tekst	Gebeurtenis	teken	teken
Gen.15:7-18	1 ^e deel verbond met Abraham		bloed
Gen.17:10	2 ^e deel verbond met Abraham/opdracht besnijdenis		bloed
Ex.24:7-8	Mozes besprenkelt het volk met het bloed van het verbond		bloed
Luc.22:10	Pesach maaltijd/nieuwe verbond met Zijn bloed		bloed
Lev.	Vele teksten spreken over reiniging na waterbad	water	
Lev.8:6	Inwijding tot priester	water	
Lev.16:4-24	Reiniging voor grote verzoendag	water	
2Kon.4:14	Naäman gereinigt in de Jordaan	water	
1 ^e Testament	Vele teksten in de Thora wijzen water aan als reiniging middel	water	
Math.3:5-6	Reiniging van zonden door de doop	water	
?????	Kinderbesprenkeling, is water in één keer een verbondsmiddel geworden?		

Alleen hierom is het al vreemd dat zonder enig citaat, tekst, of onderwijs uit de Bijbel mensen in één keer een paar druppels water een verbondsteken noemen... Waar staat in de Bijbel dat dit is ingesteld?

Wie heeft er recht op?

Voorbeeld: Een vader zegt tegen zijn dochter over twee jaar ga ik met pensioen en dan krijg jij van mij 1000 euro, en ze beklinken het met een glaasje wijn.

In de tussentijd gaat de dochter trouwen. Pa gaat met pensioen en geeft de dochter 1000 euro. Haar man/schoonzoon mag er nu van mee profiteren want hij krijgt mogelijk van zijn vrouw 500 euro of ze gaan samen lekker een week op vakantie.

De schoonzoon deelt dus in de zegeningen van het verbond dat de vader met zijn dochter gesloten heeft, maar hij kan nooit naar zijn schoonvader gaan en zeggen: "pa geef mij die 1000 euro." Er is hem namelijk nooit iets beloofd. Het verbond is al gesloten tussen vader en dochter!

Na Noach heeft God nooit meer met de mens een verbond gesloten, alle (oude en nieuwe) verbonden zijn met Israël gesloten. Door geloof mogen wij delen in de zegeningen van dat verbond wat God met Israël gesloten heeft (Gal.3:29).

Verschil tussen het oude en nieuwe verbond.

In het oude verbond trad men (nageslacht van Abraham) toe door geboorte. In het nieuwe verbond door geloof.

In het oude verbond behoorde men door geboorte tot Gods uitverkoren volk.

Aan het nieuwe verbond heeft men deel door wedergeboorte op grond van het geloof.

Het oude verbond geldt voor het volk Israël. Het nieuwe verbond ook!

Daarnaast geldt dit nieuwe verbond voor allen die buiten de wet om gerechtvaardigd willen worden door het geloof in Jezus Christus. Dat is het geheimenis dat geopenbaard is door Paulus (Gal.3:14 en 27-29).

Alleen door geloof komen wij tot Christus, worden wij één met Hem en komen wij in Hem tot de Vader. Hij heeft het zelf al gezegd: 'Ik ben de weg'. Niemand komt tot de Vader dan door Mij'.

Een andere weg is er niet. Dat doet al vermoeden dat er ook geen weg van verkiezing tot zaligheid is!

U heeft geen deel aan het nieuwe verbond via het geloof van uw ouders, niet via de doop (kinderdoop of volwassendoop) en niet via een kerklidmaatschap.

Wel via de belijdenis van uw geloof in Hem, Die Zijn leven voor u gaf. Laat u met Hem verzoenen. Dan mogen ook wij dienaren zijn van het nieuwe verbond.

In Galaten staat een zeer belangrijke vermelding voor de heidenen. De sleutel tot de ingang naar het nieuwe verbond voor de heidenen wordt hier nog eens duidelijk uitgelegd. Door de dood aan het kruis heeft Christus ons vrijgekocht van de vloek der wet. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen: Door het geloof!

Dus dit bevestigt Hij niet van kind tot kind! (Psalm 105 berijmd)

Door geloof zijn we vrijgekocht van de vloek der wet (niet van de wet zelf) en hebben we de belofte van de Geest ontvangen. Daarmee zijn we dus ook deelgenoot van het nieuwe verbond. Niet door de doop, niet door geboorte, niet door uitverkiezing, niet door heiliging in de gelovige ouders, maar: door het geloof! (Gal.3:13-14).

Kinderen worden op het erf van het verbond geboren?

Vaak wordt er over gesproken en bedoeld dat 'onze' kinderen op het '*erf van het verbond*' geboren worden. Dat roept het beeld op; geboren op het erf maar je woont nog niet in de boerderij....

Als wij begrijpen dat God de verbonden met Israël gesloten heeft, en niet met de heidenen zullen wij eerlijk moeten bekennen dat Joodse kinderen wel op het erf van het verbond werden en worden geboren, zij worden besneden op grond van het verbond dat God met Abraham en Zijn (de joden)

zaad gesloten heeft. God belooft hun tot een God te zijn en hun in menigte te doen uitgroeien en bijbehorend land te geven.

God heeft met Israël een verbond gesloten en als teken daarvan de besnijdenis gegeven als een eeuwige inzet. Daar is niets voor in de plaats gekomen.

De besnijdenis blijft dus een eeuwige inzet voor Israël. De volken die erbij komen, komen erbij door geloof! Of anders gezegd: Israël komt door het verbond tot het bloed (Leviticus) en de volken komen door het bloed tot het verbond (Golgotha). Of met de woorden uit de schrift: *“In het nageslacht van Abraham, Izaäk en Jakob (het volk Israël dus) worden alle geslachten van de aarde gezegend.* (Gen.12:3) De gelovigen uit de volkeren komen op individuele basis tot het verbond, door geloof!!

Wij Nederlanders worden dus ingelijfd bij dat deel van Israël dat gelooft dat Jezus de beloofde Messias is!

In Jezus Christus is de God van Israël niet opgehouden met Israël, maar er juist mee verder gegaan. De kerken zijn vergeten -of hebben het niet gezien- dat ze bij het gelovige deel van Israël zijn ingelijfd. Israël is de gemeente! Geen Israël zonder de gelovigen uit de volkeren en geen gelovigen uit de volkeren zonder Israël. Het is Gods bedoeling die twee, die gescheiden waren, één te maken, God heeft dat mogelijk gemaakt op Golgotha.

En onze kinderen dan?

Mogen wij de vraag terug leggen? Waarom willen wij zo graag een teken van God voor onze kinderen, terwijl God die alleen aan Abrahams nageslacht gegeven heeft (de besnijdenis)?

God heeft onze kinderen niet een teken gegeven door natuurlijke geboorte, maar door wedergeboorte → de geloofsdoop.

We hebben onze kinderen in ‘bruikleen’ gekregen om hen op te voeden tot Gods eer. Gods wil voor uw kind is: *‘Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen’* (2Petr.3:9).

Zullen wij zo elke dag voor- en met hen bidden?

Samenvatting:

1. Er bestaat veel verwarring over (genade)verbond en (kinder)doop, omdat mensen de leer van de verschillende verbonden door elkaar hebben gemengd. In de loop van de eeuwen is daardoor een ingewikkelde verbondsleer ontstaan die voor de doorsnee-gelovigen (kerkbankzitters) niet meer te volgen is.
2. Het doopformulier zegt dat *‘God met ons een verbond der genade opricht’*. De Bijbel kent echter geen *‘verbond der genade’* als zodanig. Bovendien heeft God Zijn verbonden met Israël gesloten (Rom.9:4), niet met ons, christenen, de kerk of de gemeente. Door wedergeboorte zijn gelovigen uit de volken mede-erfgenamen van de beloften van het nieuwe verbond.
3. De (kinder)doop is géén *‘zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben’*. Ook is de doop niet gegeven *‘om ons en ons zaad Zijn verbond te verzegelen’* zoals het doopformulier zegt. Waterdoop en verbond hebben namelijk geen directe relatie met elkaar.
4. De doop is géén *‘zichtbare bezegeling van Gods verbond’*. Wij worden niet door geboorte of waterdoop opgenomen in welk verbond dan ook. Ook zijn de beloften niet verbonden aan de waterdoop, maar aan het nieuwe verbond. Alleen door wedergeboorte krijgen we daar deel aan.
5. Je doop gebruiken als: *‘pleitgrond op Gods heil’* is niet zinvol. Het is raadzamer om te pleiten op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus.

6. Het veld- of merkteken en zegel van het nieuwe verbond is niet de waterdoop, maar het avondmaal.
7. Ook worden we door onze geboorte géén 'erfgenamen van het rijk Gods en van Zijn verbond' (doopformulier). Dat worden we alleen door wedergeboorte.
8. Door de kinderdoop worden we niet ingelijfd in het verbond, de christelijke kerk of in Israël. De waterdoop is 'slechts' een van God gegeven instelling die uiterlijk uitbeeldt wat innerlijk met ons heeft plaatsgevonden, namelijk de wedergeboorte.
9. De doop is niet in plaats van de besnijdenis gekomen. De besnijdenis heeft niet afgedaan. De besnijdenis is een teken van het verbond, dat God exclusief met Abraham en zijn etnisch nageslacht heeft opgericht en dat voor Israël nog steeds van kracht is.
10. Er is geen Bijbelse grond voor de doop van kleine kinderen.

Afsluiting

Waarom wilt u zo graag uw kind *ten doop houden* als God het niet van u vraagt en er geheel geen aanleiding toe is gegeven vanuit de schrift?

Het is genade (onverdiende liefde) van God als u de kinderzegen heeft ontvangen. Ga met hen de weg die ons voor gehouden wordt uit de Bijbel: "U moet ze (*Gods onderwijs*) uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat" (Deut.6:7).

Accepteer dat God met Israël verbonden heeft gesloten en hun kinderen een teken heeft gegeven. En dat God niet minder van onze kinderen houdt! Vertel hen dat zij er toe doen en er helemaal bij horen ondanks hun zondige aard. Zij worden geheiligd in de ouders. Leer hen buigen voor de God van hemel en aarde, het Evangelie (blijde boodschap) is juist ook voor hen!

Wat een rijkdom als u straks bij het doopbad van uw, in Jezus gelovende, kind(eren) mag staan, en zij in hun leven d.m.v. opvoeding en onderwijs over Jezus Christus voor Hem mogen buigen en hun leven aan Hem mogen geven. Halleluja!

