

BIJBELSE FEESTEN

God heeft duidelijk Zijn Feesten geboden. Dat zijn geen feesten voor alleen de Joden maar voor iedereen. Op Zijn tijd, op Zijn wijze dienen wij die te vieren en in ere te houden (Leviticus 23).

Gods feesten zijn **Mijn gezette hoogtijden**, het zijn Heilige samen-roepingen en geen **vrijblijvende bijeenkomsten**.

En ze moeten geleerd worden aan de **vreemden binnen de poorten** (Deut.31:12) en de **vreemden buiten uw poorten** (Jes.2:3 en 66:22).

De Bijbel leert niet dat de heidenvolken andere 'feesten van de Heere' hebben dan de Israëlieten. Jezus heeft:

- De naam van de profetische Feesten van Zijn Vader niet veranderd.
- De Bijbelse maankalender van Zijn Vader niet afgeschaft.
- De Bijbelse datums van de profetische feesten van Zijn Vader niet veranderd.

Zijn gezette hoogtijden behoren gevierd te worden op de datums van Zijn kalender, aan de hand van de stand van de maan. Niet volgens de God ontterende actuele heidense zonnekalender van paus Gregorius, gebaseerd op de stand van de zon. Hoe zou God het vinden als Zijn uitnodigingen om Zijn profetische feesten (die uitzien naar de komst van Christus en Zijn Koninkrijk) te vieren afgeslagen wordt?

Gen.1:14: En God zei: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht; en **Dat zij zijn tekenen en tot gezette tijden** (hoogtijden, feesten) en tot dagen en jaren.

Overzicht Bijbelse Feesten



GODS HOOGTIJDAGEN

DE AANGEWEZEN
TIJDEN DES HEREN



DE BIJBELSE
FEESTEN

מועדי יהוה

Nisan 4

Pesach

Pascha

Op de dag voor de uittocht uit Egypte werd een lam geslacht en het bloed werd aan de deurpost gestreken. In de nacht die daarop volgde, trok God door Egypte om alle eerstgeborenen mensen en dieren te doden, behalve daar waar Hij het bloed zag.

Exodus 12:1-8, 43-51

Nisan 15-21

Matsot

Ongezuurde broden

De volgende morgen moest het volk Israël direct vertrekken uit Egypte. Leven dagen moest het ongezuurde broden eten. Jaarlijks moest deze wonderlijke uittocht worden herdacht. In de huizen mocht dan geen zuurdeeg gevonden worden.

Exodus 12:14-20

Nisan 1^e zondag na Pesach

Bikkoeriem

Eerstelingen

Het volk werd opgedragen om, eenmaal aangekomen in het belofte land, steeds de eerste schoof van de oogst aan God te geven. Afgesneden van Egypte door een doop in de Schifree werd het nu vrije volk als het ware zelf ook aangeboden aan God.

Leviticus 23:9-14, 1 Korintiërs 10:2

Sivan 5^{de} dag na Bikkoriem

Sjawoe'ot

Wekemeest of Pinksteren

Aangekomen bij de berg Sinaï maakt God zich aan zijn volk bekend en gaat er door het geven van zijn instructies een verbond mee aan. Daar wordt op deze dag aan teruggedacht en er worden naast twee broden ook vrijwillige geven geofferd.

Leviticus 23:15-22, Hebrëeren 9:1-7

Tisri 1

Jom Hasjofer

Dag van de bezuin

Het volk moest de zevente nieuwe maansdag aankondigen met het blazen op de bazuin. Dat ging altijd vooraf aan iets ernstigs, zoals het verschijnen van God of een oproep tot bekehring. Een duidelijke reden voor deze heilige dag werd echter nog niet gegeven.

Leviticus 23:23-25

Tisri 10

Jom Kippoer

Verzoendag

Deze dag was de enige in het jaar waarop de hogepriester het heilige der heiligen mocht binnengaan. Hij spronkde bloed van een bok op het verzoendeksel. Een tweede bok werd beleden met de zonden van het volk en vervolgens de woestijn ingestuurd.

Leviticus 6

Tisri 15-22

Soekat

Loofhuttenfeest

Dit zeven plus één dagen durende feest was de afronding van het oogstseizoen. Het volk werd opgedragen vrolijk te zijn en de stevige huizen in te rollen voor loofhutten als herinnering aan de reis door de woestijn en de afhankelijkheid van God.

Leviticus 23:33-44, Numeri 29:12-38

Pilgrimsfeest
Hebrëerenomium 16:6

Bijna 1500 jaar later wordt Jezus gekruisigd.

Johannes 19:14-16

Het als het Paschablam gaf Hij zijn leven voor de mensen.

1 Korintiërs 5:7

Zijn bloed bevrijdt uit de macht van de zonde.

Mattheüs 26:28, 1 Johannes 1:7

Gods ontdaal zal voorbijgaan aan iedereen die gelooft in Jezus en het offer dat Hij bracht.

Johannes 8:12

Het ongezuurde brood is een beeld van Jezus lichaam.

Mattheüs 26:26

Zuurdeeg is een beeld van de zonde.

Lucas 12:1

Wij mogen Jezus zondelozes leven als voorbeeld nemen.

1 Petrus 2:21-23

We worden opgeroepen alle zuurdeeg weg te doen en rein te zijn, zoals Hij rein is.

1 Korintiërs 5:7-8, 1 Johannes 3:3

Jezus stond op deze dag als Eersteling op uit de dood.

1 Korintiërs 15:20-23

Onze doop in Hem snijdt ons af van de heerschappij van de zonde.

Romeinen 6:2-3

Zoals het volk Israël nu echt vrij was, zo zijn wij dat ook.

Romeinen 6:6-7, 8:2

Wij wandelen nu in nieuwheid van leven, dood voor de zonde maar levend voor God.

Romeinen 6:4, 8:1

Na Jezus hemelvaart wordt op deze dag de heest uitgestort.

Handelingen 2:14

De wet heeft de dood tot gevolg, maar de heest maakt levend.

2 Korintiërs 3:3-6

Bij Sinaï stierven dan ook 3000 man, zoveel komen er nu tot leven.

Exodus 32:27-28, Handelingen 2:41

De instructies worden nu op ons hart geschreven, zo zijn wij in staat ze vrijwillig te volbrengen.

Jeremia 31:33-34, Hebrëeren 10:16-17

Jezus zal op de wolven verschijnen waarbij bezuiningsstiel zal klinken.

Mattheüs 24:30-31

De gelovigen zullen dan naar Hem toegaan in de lucht.

1 Thessaloniërs 4:13-17

Ner als een nieuwe maansdag is ook deze dag een verborgen dag.

Mattheüs 24:44, 25:3

Wij worden opgeroepen om bereid te zijn voor deze grote dag door geestelijk wakker te zijn.

Mattheüs 25:13, 1 Thessaloniërs 5:6

Profetische instructies voor het volk Israël

Jezus wederkomst betekent ook de afronding van het oogstseizoen.

Mattheüs 13:39-43, Openbaring 14:14-16

1000 jaren van rechtvaardige regering en vrede breken aan.

Openbaring 20:4-6

In die periode zal jaarlijks het Loofhuttenfeest gevierd worden.

Zacharia 14:16-21

Door rechtvaardige regering en oordeel wordt alles vervolmaakt, waarna een nieuwe tijd aanbreekt.

Openbaring 21:1-3

De vervulling in Jezus Christus

Bevrijding

Reiniging

Vernieuwing

Vervulling

Vereeniging

Verzoening

Vervolmaking

Gods profetische oogstfeesten of de kerkelijke feesten?

Ps.106:35 Maar zij vermengden zich met de heidenen en leerden derzelve werken.

Ps.104:19 Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang.

De Heere leert ons geen heidense elementen te vermengen met Zijn Heilige inzettingen en Zijn feesten. De kerkelijke feesten worden al eeuwen niet meer gevierd aan de hand van Gods maankalender, maar worden gevierd aan de hand van de **zonnekalender van paus Gregorius waardoor er geen combinatie meer is met volle maan.**

(Exodus.23:24) Gij zult voor hun goden niet buigen nog hen dienen, ook zult gij naar hun werken niet doen.

- Schema verschillen tussen de Bijbelse en kerkelijke feesten

Bijbelse Feesten	Kerkelijke feesten
Pascha	Goede vrijdag
Jezus leert: dag van Pascha is Mijn dood	Kerk leert: goede vrijdag is Zijn dood
Paasfeest = Pascha	Paasfeest = niet het Pascha
Ongezuurd brood wijst op Zijn lichaam	Gevierd met <u>gezuurd</u> brood (Avondmaal)
Gevierd op de 14 ^e Nisan	Datum via heidense zonnekalender
Pascha exact met volle maan	Niet met volle maan
Bijbelse Feesten	Kerkelijke feesten
Feest van de ongezuurde broden	Geen feest van de ongezuurde broden
Feest van de ongezuurde broden	Door de kerk geheel afgeschaft
Centraal staat: Jezus' leven zonder zonden	Centraal staat: niets
De Heere leert ons hiermee om alle zonden en on-Bijbelse elementen uit ons leven en uit de gemeente weg te doen	Welke on-Bijbelse elementen en feesten hebben wij nog...
Bijbelse betekenis: het uitbannen van zonden, het willen leven zonder zonden zoals Jezus	Kerkelijke betekenis: geen
Bijbelse datum: 15 ^e – 21 ^e van de eerste maand Nisan	Kerkelijke datum : geen
Leviticus 23	
1 ^e dag een heilige samenroeping	Geen heilige samenroeping
Geen dienstwerk zult gij doen	Wel dienstwerk zult gij doen
Bijbelse feesten	Kerkelijke feesten
Feest van de eerstelingen	Geen feest van de eerstelingen
Op deze dag werd de 1 ^e garve van de nieuwe gerste oogst als beweegoffer aan de Heere aangeboden	Deze dag wordt door de kerk niet gevierd maar als Pasen op een andere datum
Centraal staat: De verschijning van Jezus als levend Beweegoffer voor Zijn Vader	Centraal staat: niets
Brengen 1 ^e garve van de nieuwe oogst (dankdag)	Opstanding i.p.v. Jezus' sterven
De eerste dag (zondag) in de week van de ongezuurde broden	Op de eerste zondag na volle maan na het begin van de lente
WEL dat Jezus op de dag van de Eerstelingsgarve is verschenen, na Zijn opstanding	NIET dat Jezus op de dag van de eerstelingsgarve is verschenen, na Zijn opstanding maar op hun eigen in gestelde paasdag
WEL dat Jezus dé eerste Garve is van de nieuwe oogst van gelovigen, hét Beweegoffer	Leert NIET ...

Deze dag heet GEEN paasfeest (en zeker geen 2 ^e paasdag) maar dag van de eerstelinggarve	Noemt deze dag WEL paasfeest
Jezus het Levend Beweegoffer Jezus als Borg voor onze zonden	
Bijbelse feesten	Kerkelijke feesten
Één Pinksterdag	Dubbele Pinksterdag
Datum: 50 ^e dag vanaf de dag eerstelinggarve; 1 dag dus!	50 ^e en 51 ^e dag vanaf eerste zondag na volle maan, na het begin van de lente
Start datum (Leviticus 23:15-17)	Kan vallen vanaf 10 mei tot 13 Juni
Bijbelse feesten	Kerkelijke Feesten
Feest van het geklank	Geen Feest van het geklank
Centraal staat: Christus' wederkomst en de oprichting van Zijn Koninkrijk	Centraal staat: niets
Bijbelse betekenis: Heilige rustdag, met de oproep om te denken aan Jezus' wederkomst en Zijn Koninkrijk	Bijbelse betekenis: niets
Bijbelse datum: 1 ^e van de 7 ^e maand Aw op de dag van de nieuwe maan	Bijbelse datum: geen
Bijbelse leer: wees alert voor Jezus wederkomst en ken het geluid van de bazuin die dan zal klinken (1Kor.15:52) (Ps.89:16)	Bijbelse leer: roept niet op om op deze dag uit te zien naar Jezus wederkomst
Bijbelse Feesten	Kerkelijke feesten
Grote verzoendag	Geen grote verzoendag
Centraal staat: Christus' offer voor de zonden van Zijn volk Israël en de gelovigen (1 ^e bok); Het afleggen en niet meer gedenken van Israëls en onze zonden (2 ^e bok)	Centraal staat: niets
Bijbelse betekenis: Inkeer en verzoening voor Zijn volk (Israël) en de gelovigen	Centraal staat: niets
Bijbelse Feesten	Kerkelijke Feesten
Feest der inzameling (loofhutten feest)	Geen Feest der inzameling
Centraal staan: God danken voor de oogst van het land en - de oogst van gelovigen	Centraal staat: niets
Uitzien naar de grote oogst van gelovigen, het is een profetisch feest!	

Conclusie:

De Heere leert in Zijn Woord:

- De Bijbelse Feesten zijn Gods profetische feesten voor ieder die Hem liefheeft.
- Gods profetische feesten zijn geen feesten van de Joden maar het zijn des Heeren hoogtijden.
- Gods feesten zien op Christus' verlossingswerk en de komst van Zijn Koninkrijk.
- Gods feesten die in het voorjaar vallen zien terug op Jezus' werk bij Zijn eerste komst.
- Gods feesten die in het najaar vallen, zien uit naar Jezus' wederkomst waar de gelovigen ook naar uit moeten zien.
- De kerkelijke feesten met de datums van de gregoriaanse kalender worden niet in de Bijbel geleerd.
- Gods feesten behoren volgens Zijn kalender gevierd te worden gelijk met het volk Israël.

Gods profetische feesten geven zicht op Christus' werk van Zijn eerste komst. En Christus' werk bij Zijn tweede komst met het komende Koninkrijk tot eer van God de Vader.

De kerk, en wij allen, moeten ons **reformer**en naar Gods woord en **niet blijven steken in- of blijven bouwen op geërfde traditionele inzetten, dogma's en leerstellingen waarmee Gods profetische feesten ter zijde geschoven zijn.**

Waar is de wil van ieder om te **buigen voor wat God leert in plaats van te buigen voor de kerkelijke erfenis** met de eigen verdraaide en verschoven feesten volgens de God ontorende heidense kalender?

