

HEILIG AVONDMAAL OF MAALTIJD DES HEEREN

De maaltijd des Heeren, ook wel genoemd het Heilig avondmaal, kent vele variaties. Welke visie men erop heeft, is afhankelijk van de traditie waarin men staat: rooms, protestants, evangelisch. Dat heeft o.m. gevolgen voor de toelating tot die maaltijd en voor de frequentie waarmee de maaltijd gehouden wordt.

Wat betreft het laatste, de Bijbel is daarover helder. Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 11:23-26 *Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke Hij verraden werd, het brood nam en toen Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neemt eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het eten van het avondmaal en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij [die] zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren, totdat Hij komt.*

Wanneer werd **dit** brood, het ongezuurde brood, gegeten en **deze** beker, de beker der verlossing, gedronken? Bij de sedermaaltijd; één keer per jaar dus, op de 14^e van de maand Nisan. Nergens geeft de Bijbel aanleiding om dat te veranderen. Ook de Heere Jezus heeft daartoe geen opdracht gegeven. Wel heeft Hij een dimensie toegevoegd aan de betekenis van de matzes en de wijn.

Nieuw was namelijk (bij de 3^e beker): Dat is Mijn lichaam en deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed.

Maar het 'zo dikwijls' betekent niet dat het vaak gedaan moet worden; het ziet op de jaarlijks terugkerende door God ingestelde gezette tijd van Pesach.

Het kan zijn dat wat de Bijbel werkelijk leert, afwijkt van wat wij gewend zijn. We mogen echter niet bouwen op de geschiedenis en het ontstane gebruik van des Heeren avondmaal, maar moeten dit geheel toetsen aan Gods Woord. Wees niet ongelovig over wat de Bijbel meer kan leren dan wat men weet of dat wat men wil weten over des Heeren avondmaal maar onderzoek hierin de Bijbel.





HOE ZIT HET?



Des Heeren avondmaal is de **jaarlijkse maaltijd** aan de **rijk gevulde tafel** van het **Pascha** met de **nieuwe tekenen van ongezuurd brood en wijn**

1.Maaltijd: niet alle teksten in de Bijbel die gaan over een maaltijd, of breken van brood, gaan over des Heeren maaltijd. Er moet goed gekeken worden: Is er een combinatie van de periode van ongezuurde broden, waar brood gebroken wordt, met het schenken van de beker der dankzegging, in de avonduren?

2.Conclusie betreffende avondmaal in de Bijbel: Alle teksten over avondmaal in de Bijbel leren:

- Avondmaal is (Pascha), een complete maaltijd
- Avondmaal is niet een klein stukje (on)gezuurd brood en een klein slokje wijn
- Avondmaal wordt 's avonds gehouden, anders is het geen avondmaaltijd. Dat is wat anders dan een middagmaal, wat ook in de Bijbel voor komt.

3.Brood breken in de Bijbel: Vele malen wordt er gesproken over brood breken in de Bijbel, zonder relatie met het herdenken van Zijn dood (o.a. Emmaüsgangers, samenkomst aan de zee van Tiberias enz.).

Breken van brood werd tijdens een gewone maaltijd gedaan, dat is dus niet een klein stukje brood eten.

Waar men voor brood breken, des Heeren avondmaal wil lezen, vindt men nergens de drinkbeker der dankzegging. Dit kan ook niet dan alleen op het jaarlijkse Pascha als deze drinkbeker alleen dan gedronken wordt.

4.Tafel en eten in de Bijbel: De tafel des Heeren is een **rijk gevulde tafel**, een **complete maaltijd**. Geen klein stukje gezuurd brood en een slokje wijn.

5.Des Heeren avondmaal, Pascha of een andere maaltijd? Jezus' laatste avondmaal is hét Bijbelse Pascha, niet een andere maaltijd. Jezus leerde geen apart avondmaal. Des Heeren avondmaal is Zijn laatste Pascha met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en wijn. 'Doe dat tot Mijn gedachtenis totdat Ik kom'. Het Pascha moet dan ook nog steeds onderhouden worden met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en de drinkbeker der dankzegging.

6.Het soort brood: Pascha is met ongezuurd brood. Het ongezuurde brood wijst op Zijn lichaam zonder zonden. Het gedenken van Zijn dood kan en mag nooit met gezuurd brood worden gedaan.

7.Zo dikwijls als wij zelf denken? De Bijbel leert geen wekelijks, maandelijkse of driemaandelijke vieren van het avondmaal des Heeren. Zo dikwijls wil zeggen: telkens als. De verwijzing van Jezus (en ook van Paulus) naar dit ongezuurde brood en deze drinkbeker der dankzegging van het jaarlijkse Pascha mag niet losgelaten worden. Door de woorden 'zo dikwijls' te gebruiken alsof men (veel) vaker des Heeren avondmaal kan vieren, worden Jezus verwijzingen naar dit ongezuurde brood en deze drinkbeker der dankzegging van het Pascha ontkracht. Er staat nergens: eet het ongezuurde brood zo dikwijls als u zelf wilt...

We mogen uiteraard wel vaker denken aan bijvoorbeeld de verzoening van onze zonden door Jezus' sterven.

8.Pascha en Zijn dood: (1Kor.5:7b) Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Jezus.

ZIJN dood = ons Pascha. Men mag deze tekenen van Zijn dood niet uit het Pascha halen, dan maakt men een eigen inzetting.

Zo dikwijls, telkens, als gij met het ongezuurde brood en de drinkbeker der dankzegging het Pascha viert verkondig **dan** de dood des Heeren, met de **tekenen** van **dit** ongezuurde brood en **deze** drinkbeker van het Pascha.



HOE ZIT HET?



Het gedenken van Zijn dood kan nooit buiten het Pascha gedaan worden, want Jezus leert ons dat Pascha Zijn dood is anders koppelt men Zijn dood los van het Pascha.

Jezus zegt: vier het ~~sacrament van het heilig avondmaal~~ Pascha ter gedachtenis aan Mij.

9. God is geen God van verwarring:

Als God een inzetting geeft dan geeft Hij ook aan wanneer en hoe deze gevierd moeten worden. Jezus heeft geen aparte inzetting van des Heeren avondmaal ingesteld, naast of in plaats van het Pascha. Als Hij dit gedaan zou hebben dan zou Hij ook in opdracht van Zijn Vader geleerd hebben om het meerdere malen te houden.

(1Kor.11:23) Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus **in de nacht in welken Hij verraden werd**, het brood nam.

10. Het onderscheid tussen een maaltijd en des Heeren maaltijd:

(1Kor.11:20) Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten.

Het samenkomen en samen eten **is niet gelijk te stellen** met des Heeren avondmaal.

Het ongezuurde brood (brood zonder gist) van het Pascha wijst op Zijn lichaam (lichaam zonder zonden).

Hoe dikwijls eet men **dit ongezuurde brood en** drinkt men **deze drinkbeker?** = alleen met het Pascha. Jezus stelde bij het avondmaal van het Pascha geen ander avondmaal in. Hij verving aan het begin en tijdens het eten van het Pascha het lam met Zijn eigen offer met als nieuwe tekenen het ongezuurde brood en de drinkbeker der dankzegging.

Jezus en Paulus leren dat er onderscheid is tussen:

Dit **ongezuurde brood** van het Pascha en **gezuurd brood**.

De **drinkbeker der dankzegging met de wijn** van het Pascha en het **normaal drinken van wijn**.

(Markus 7:7) **Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn van mensen;**

(Markus 7:8) Want, **nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen**, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele;

(Markus 7:9) En Hij zeide tot hen: **Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden.**

God vraagt waarheid, gehoorzaamheid en oprechtheid. Waar nog eenheid is. Maar ook overtreding van Gods inzettingen moet met alle inspanning, in Gods Woord, naarstig onderzocht worden om één te blijven op grond van Gods Woord. Niet op grond van een gebruik of inzetting waarvan men denkt dat deze de goede is.