

DE BIJBELSE DOOP

Nogmaals willen wij proberen zo eenvoudig en gedetailleerd mogelijk de Bijbelse zienswijze te belichten uit het woord van God over de Bijbelse doop.

En voor ons blijft de vraag waar vanuit we steeds onderzoeken; hoe kunnen wij zo dicht mogelijk blijven bij wat de Bijbel, Jezus en de apostelen ons onderwijzen en voordoen oftewel wat is het meest aannemelijke en het beste te onderbouwen?

Maak alleen gebruik van de Schrift, om te komen tot een conclusie.

Vergeet traditie voor een tijdje en probeer niets anders te accepteren dan wat het oude en nieuwe testament te zeggen hebben.

Veel zegen bij het lezen toegewenst, Walter & Els

1 God is genadig

Dat God genadig is, blijkt niet pas nadat Hij Zijn verbond met Abraham sloot, of Israël uit Egypte bevrijdde. God **is** genadig! Hij opende de weg, wat geen mens wilde en kon, in de hof van Eden. Hij was het die de mogelijkheid opende voor een nieuwe relatie!

En zo is Hij altijd de Eerste die tot de mens komt met Zijn rijke boodschap.

2 Verbond

Abraham werd **niet** besneden op grond van de belofte maar op grond van zijn **rechtvaardigheid** door zijn geloof. **Alleen voor Abraham** gold dat de besnijdenis een teken en zegel van zijn rechtvaardigheid door het geloof was (Rom.4:11-12). Dat gold uiteraard **niet** voor de pas geboren nakomelingen, voor hen was de besnijdenis niet meer dan een verbondseis (en als zodanig ook “teken van het verbond” (Gen.17:11) Aan de besneden staat was te zien dat hij bij het verbond met Abraham en diens nakomelingen hoorde.

Wél koppelt de Bijbel aan het besneden zijn ook vaak de oproep om je hart te besnijden.

Er wordt nergens gesteld dat gelovigen delen in het verbond met Abraham. immers wij zijn geen nageslacht van Abraham.

Wanneer zijn nakomelingen zich later lieten besnijden, was dat niet een ‘zegel’ op hun geloof (Want het gebeurde vóórdát zij geloofden en het was nog maar de vraag óf zij ooit tot geloof zouden komen...)

De besnijdenis was en is het teken van het eeuwig verbond dat God met Abraham en zijn **natuurlijke nakomelingen** (joden) oprichtte, en daar zal de Messias uit voortkomen!

Het ware zaad van Abraham bestaat niet uit natuurlijke kinderen, maar uit gelovigen.(Gal.3:29)

Wie de kinderdoop in de plaats van de besnijdenis stelt, gaat weer naar de natuurlijke lijn der geslachten. De doop heeft dan betrekking op het natuurlijke en tijdelijke leven.

De besnijdenis is het blijvende teken van de uitverkiezing van **Israël**.

Twee soorten nageslacht van Abraham

Uit de Bijbel blijkt dat Abraham twee soorten nageslacht heeft:

- **Natuurlijk:** Met Abrahams zaad richt God Zijn verbond op (Gen.17:7-8) en stelt de besnijdenis in (Gen.17:1-14) Israël (niet de kerk!) is de drager van alle beloften, de joden zijn de uitdelers (doorgevers) van Gods zegen.
- **Geestelijk:** Abraham wordt door God gesteld tot een vader van menigte van volken (Gen.17:4-5) ja, van alle volken (Gen.22:18). Door de doop door onderdompeling betuigt iemand zijn geloof in Jezus Christus, en gaat zo in het voetspoor van vader Abraham



3 Wat is de plek van de heidenen in het verbond met Israël?

Jeremia spreekt over het nieuwe verbond dat met Israël en Juda wordt gesloten; dat is het noordrijk en het zuidrijk (Jer.31:31) maar daarbij vermeldt de profeet niets over de heidenvolkeren.

Ook Paulus zegt het in Rom. 9:4: van **hun** zijn de **verbonden**. In meervoud dus.

En zie ook Ef.2:11-13 over vreemdelingen van de verbonden.

Onder beide verbonden werden wel de heidenen uitgenodigd om de God van Israël aan te nemen als Heer en verlosser en te delen in Zijn **zegeningen!** (Gal.3:14)

Beide verbonden sluiten elkaar niet uit. Het nieuwe verbond is geen voortzetting van het oude, maar loopt er parallel mee, op een hoger niveau.

4 De zegen via Israël tot zegen voor de gelovigen uit de heidenen

Het is genade van God dat wij, die uit de heidenen zijn, alhoewel Hij ons niet heeft uitverkoren uit de volken, en Hij geen verbond met ons heeft gesloten, dat wij ook mogen delen in de zegeningen:

De Joden

- Abrahams zaad naar het vlees > God heeft met hen een verbond gesloten.
- Die besneden zijn van hart (geloven) mogen de gerechtigheid van Christus deelachtig worden (Abrahams zaad naar het geloof)

En de heidenen

- Waarmee God geen verbond heeft gesloten, mogen nochtans delen in de zegeningen van dat verbond met Zijn volk Israël
- Die besneden zijn van hart (geloven) mogen de gerechtigheid van Christus deelachtig worden (Abrahams zaad naar geloof)
- Wij mogen leven onder de heerschappij van het Woord van de God van Israël.
- Ook tot ons komt de blijde boodschap (evangelie) dat Jezus voor onze zonden is gestorven en is opgestaan.

5 Doop

Waarom moeten wij onze kinderen niet dopen? *Waarom gaan wij er niet vanuit dat de kinderdoop een Bijbelse instelling is?*

- In de Bijbel worden er geen kinderen gedoopt. (*het wordt niet concreet genoemd, gelovige volwassenen wel*)
- De Bijbel geeft er nergens opdracht toe.

Dit zullen wij nu verder uitwerken.

Er is geen één direct duidelijke tekst die ons vertelt dat kinderen gedoopt worden, laat staan besprenkeld worden.

Het feit dat baby's mee gedoopt werden wanneer het hele huis gedoopt werd, is dus volgens ons een aanname.

De Bijbel geeft als het anders is het aan zoals bijvoorbeeld in Hand.21:5 (Afscheid van Paulus) hier wordt duidelijk beschreven dat er kinderen bij aanwezig waren...

Sommigen zeggen: De Bijbel zegt het niet, dus is het wel zo (zwak argument, zeker bij zo'n belangrijk fundamenteel onderwerp).

Aannemelijker is: De Bijbel zegt het niet, dus:

1 Het is niet zo. *vooral als we kijken wat de doop werkelijk inhoudt; kan een kind daar aan deelnemen?*

2 We weten het niet, maar niet sterk genoeg om er een doctrine op te bouwen. (En zeker niet met meerdere teksten uit de Bijbel te onderbouwen.)



HOE ZIT HET?



7 Doop en besnijdenis

Er staat nergens in de Bijbel dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. de besnijdenis en doop zijn twee heel verschillende gebruiken, ieder met zijn eigen betekenis. Op grond van de Bijbel kunnen wij zien: De besnijdenis is het teken van het eeuwig verbond met Abraham en zijn Joodse nageslacht. (Gen.17:7-10 / Ps.105:8-10)

Als we zeggen dat God dat verbond ook met ons heeft gesloten moeten we ook verhuizen naar Israël en ons laten besnijden.....

8 Vervanging

De doop van kleine kinderen van gelovige ouders is het teken van de werking van God in de lijn der geslachten, door natuurlijke afstamming. Maar God heeft zo'n teken, nl. de besnijdenis, juist gereserveerd voor Zijn volk Israël, Zijn uitverkoren volk, waarmee God Zijn verbond heeft gesloten, in de lijn der geslachten, door natuurlijke afstamming. De kinderdoop is daarmee bij uitstek het teken van de vervanging van Israël als Gods volk, door de kerk.

Oftewel de kerk eigent zich iets toe wat niet voor haar bedoeld is.

Laten we er voor oppassen dat **niet de vloek** maar **de zegen van het verbond** ons deel mag zijn.

9 Huisgezinnen

De geschiedenis van Cornelius uit Handelingen 10 laat zien dat het volwassenen betrof:

1. Allen waren Godvrezend.(10:2)
2. Allen hoorden de boodschap (10:33)
3. Allen ontvingen de Heilige Geest (10:44)
4. Allen spraken in tongen (10:46)
5. Allen werden gered en gedoopt (10:48)

Op basis van deze gegevens is het aannemelijk dat hier geen baby's bij waren, of in ieder geval niet onder de beschrijving van "allen" werden gerekend. Stel je voor:

Situatie A

Meneer en mevrouw Cornelius komen tot geloof zij worden gedoopt en hun baby ook.

Voor meneer en mevrouw Cornelius betekent het doopwater:

- Het watergraf, onder gaan in het water en opstaan in Hem, het beeld dat betekent dat zij overgezet zijn van het rijk der duisternis in het koninkrijk van de Zoon Zijner Liefde (Kol.1:13)

Voor baby Cornelius betekent het doopwater:

- Inlijving in het verbond: doop in de plaats van de besnijdenis. Waar, hoe en wanneer zal de baby van zijn geloof in de Messias getuigen als hij later tot geloof komt en kunnen wij daar iets van in de Bijbel lezen wat er dan moet gebeuren?

Begrijpt u het nog?

Situatie B

Meneer en mevrouw Cornelius komen tot geloof zij worden gedoopt.

Voor meneer en mevrouw Cornelius betekent het doopwater:

- Het watergraf, onder gaan in het water en opstaan in Hem. Het beeld laat zien dat zij overgezet zijn van het rijk der duisternis en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van Gods Liefde. (Kol.1:13)

Stel dat er baby's aanwezig zijn:

- Kinderen zijn geheiligd in de ouders (meeverzekerd op de "zorgpas" van hun ouders en moeten later hun eigen "zorgverzekering" afsluiten) daar is de doop niet voor nodig.
- Het klopt dat redding niet individualistisch is, dus kinderen zijn automatisch inbegrepen bij de redding van hun ouders daar is de doop niet voor nodig!



HOE ZIT HET?



Enkele voorbeelden:

- Noach 's kinderen gered omdat hun vader rechtvaardig wandelde (Gen.7:1)
- Paaslam werd door de ouders gegeten en het bloed door vader gesmeerd op de posten en beschermde het hele gezin (Ex.3:13)
- Rachab sloot een verbond met de verspieders en haar hele familie werd behouden. (Joz.2:18)
- Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot. (Deut.28:4)
- Geheiligd in de ouders enz. (1Kor.7:14)

10 Voorwaarde voor de doop

Geloof én bekering

Hand.8:36 De kamerling (als de kamerling niet geloofde zou hij dan ook gedoopt worden.....)

En Filippus zeide: **indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd**. En hij, antwoordende, zeide: **Ik geloof, dat Jezus de Zoon van God is**. Indien, wijst op een voorwaarde. Dus als de dopeling niet geloofd is het niet geoorloofd.

Marc.16:16 (en wie het bovenstaande over het gezin Cornelius gelezen heeft kan dit niet omdraaien richting baby's)

Hand.2:38 De pinksterdag: Bekeer u en laat ieder van u (*en uw kinderen? kunnen kinderen zich bekeren?*) gedoopt worden.

Baby's kunnen de Bijbelse doop niet ontvangen, want de doop is uitsluitend voor mensen die **onderwezen zijn, geloven en belijdenis van hun zonden hebben gedaan**.

Daarnaast tast de kinderdoop de betekenis van de Bijbelse doop aan en men beroofd het kind daardoor ook van het sterkste getuigenis van zijn opstanding.

11 Betekenis die de Bijbel toekent aan de doop

De Bijbelse doop is een instelling die de mens herinnert aan de dood, de begrafenis en opstanding van Jezus Christus (Rom.6:3-6). Door de doop wordt een openbaar getuigenis afgelegd, dat het oude leven met Christus gekruisigd is en nu symbolisch in het watergraf gelegd wordt, om daarna weer op te staan in een nieuw leven.

De doop die ná de bekering plaats vindt, is het zegel op de vereniging van de gelovige ziel met zijn Verlosser Jezus Christus.

12 Toezegging

De doop wordt nergens in de bijbel aangeduid als een teken van Gods belofte, ook niet als een "teken van het verbond".

De doop redt ons niet, maar de daaraan verbonden Bijbelse voorwaarden.

13 Inlijving

De Bijbelse doop betekent geen inlijving in een verbond maar een belijdenis van het deel hebben aan de **zegening** van het nieuwe verbond door het geloof in de jood Jezus Christus. De doop is dus geen teken en zegel van een verbond, maar is een teken van de gemeenschap met de dood en opstanding van Jezus Christus. De gelovigen zijn ook een volk van God (Hand.15:14 / Rom.10:19) echter niet door natuurlijke geboorte maar door wedergeboorte. Bij de gelovigen past daarom ook geen teken door natuurlijke geboorte, maar God heeft voor de gelovigen een teken ingesteld m.b.t. de wedergeboorte: de doop.

14 Kolossenzen 2

De besnijdenis die hier genoemd wordt, is de besnijdenis van het hart. Je hart veranderd. Je wil wordt vernieuwd. Dat heeft te maken met de bekering en de doop met de Heilige Geest.



HOE ZIT HET?



Het gaat in deze tekst beslist niet over de besnijdenis van de voorhuid!

Deze “besnijdenis” die de vernieuwing van het hart betekent, is in de plaats van de besnijdenis van het oude testament gekomen, voor de gelovigen uit de heidenen.

15 Heilige Geest

Een gezonde wedergeboorte bestaat uit: bekering, waterdoop en vervulling met de Heilige Geest (Hand.2:38 / 8:12-17).

De zonden worden vergeven en dan kan de Heilige Geest daarin wonen.(Hand.9:17 / 10:46 / 19:5).

16 Volgorde in het nieuwe testament

1 Er vindt prediking van het Evangelie plaats.

2 Er zijn mensen die aan de prediking gehoor geven en tot geloof komen.

3 Deze mensen worden gedoopt. Ze leggen hiermee de belijdenis af, dat ze het verlossingswerk van Jezus Christus nodig hebben om met God verzoend te worden en dat ze niet langer voor zichzelf willen/kunnen leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Hierin past geen doop van baby's.

17 Samenvatting

KINDERDOOP	VOLWASSEENDOOP
Geen Bijbels gebod	Bijbels bevel
Mist Bijbels fundament	Opdracht van Christus
Lering van mensen	Leer van God
Van onbekende latere oorsprong	Oorsprong in Gods woord
Zonder wedergeboorte	Ná wedergeboorte
Is geen bad der wedergeboorte	Is bad waar wedergeboorte wordt gesymboliseerd
Alleen natuurlijke geboorte	Geestelijke geboorte
Geen sprake van geweten bij baby's	Bede van een goed geweten tot God
Alleen geloof van de ouders	Persoonlijk geloof
Baby's	Mannen en vrouwen
Passief, gedragen door ouders	Actief afdalen en opstaan
Nog geen sprake van een oud leven	Scheiding tussen oud en nieuw leven
Wordt gezien als een vervanging of voortgaande lijn van de vleeselijke besnijdenis (uiterlijk verbondsteken)	Uitbeelding van de ware besnijdenis, zonder handen door de Geest
Sacrament	Symbol
Enkele druppels	Totale onderdompeling
Jezus zegende de kinderen, maar doopte ze niet	Gedoopt worden zoals Jezus
Menselijke ceremonie	Gehoorzaamheid aan Gods Woord

18 Conclusie

Na veel bestudering en lezing in het Woord van God:

1 De kerk **niet** is gekomen in de plaats van Israël.

2 De doop is **niet** gekomen in plaats van de besnijdenis

3 Wij uit de heidenen **niet** zijn inbegrepen in het verbond wat God met Abraham sloot

4 Wij **geen** natuurlijk zaad zijn

5 Wij **wel** mogen delen in de zegeningen

6 Wij door geloof uit genade **wel** geestelijke kinderen van Abraham mogen zijn

7 **Israël** een bijzondere plaats heeft in Gods hart (Rom.11:12)



HOE ZIT HET?



8 Het is onze **plicht** om deze houding te begrijpen en voor Israël te bidden

9 De **doop** is een teken op de **besnijdenis** van het hart

19 Eindconclusie

Op basis van Gods woord kunnen wij niet anders dan concluderen dat de volwassen/geloofsdoop de enige Bijbelse doop is en vele malen aannemelijker is dan de kinderdoop.