



De sabbat

Voor iedereen

95 stellingen tegen de zondag als heilige dag

Augustus 2023
W. van Bezooijen



HOE ZIT HET?



INHOUD	Pagina
1. INLEIDING	3
2. TOELICHTING	4
3. 95 STELLINGEN TEGEN DE ZONDAG ALS HEILIGE DAG.....	5
4. VRAGEN	17
5. AFSLUITING.....	17



1. INLEIDING

Herkenning of verwondering

Velen leven in het 'feest der herkenning' in plaats van in verwondering. Herkenning is een levenshouding waarbij je er, bewust of onbewust, op uit bent om alleen zaken te accepteren die je herkent en die overeenkomen met datgene wat je in gedachten hebt. Het is echter een kunst om kind te blijven en te leven in blijvende verwondering. Als kind verwonderen we ons voortdurend, maar naarmate we ouder worden verleren we het. 'Feest der herkenning' en 'zoektocht met verwondering' staan lijnrecht tegenover elkaar. Openstaan voor het laatste is een levenskunst. Verwondering leidt tot minder materialisme en haast. Of zoals iemand zei: 'Van alle emoties is verwondering de meest aantrekkelijke en begerenswaardige'. Met die houding is Abraham op reis gegaan. Hij was in staat om in verwondering open te staan voor de realiteit om hem heen. Dat is tegengesteld aan de vastgeroeste herkenning, kijken naar de dingen met de vraag of die overeenkomen met het stramien dat zich gevormd heeft in je gedachten. Daardoor kom je nooit meer in contact met de realiteit, maar alleen nog met datgene waarvan je vindt dat het herkenbaar en dus acceptabel is.

(Citaat L. Erwteman Beth Yeshua Amsterdam)

Klaagliederen 3:40

***Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken,
en laten wij terug keren naar de Heere!***

Het doel van deze studie/overdenking is een dialoog te voeren in de geest van liefde en zachtmoedigheid.

Gelieve dit niet te lezen om bewijs te vinden dat het verkeerd is. De Joden uit Berea van Handelingen 17:10-11 waren edel omdat ze zochten om te zien of wat Paulus zei, **waar was**.

Ze deden geen poging om te bewijzen dat wat hij zei **fout** was.

Deze studie is niet geschreven om u boos te maken, of u te ergeren.

Het is geschreven vanuit een verlangen om eerlijk met u na te denken over dit Bijbelse onderwerp.

God is het waard dat wij Hem en Zijn Woord serieus nemen. Zelfs als het ons pijn in het hart zou doen, moeten wij dat ervoor over hebben, als het gaat om de eer en wil van God.

Ik vraag u alleen gebruik te maken van de Schrift, om te komen tot uw conclusie, geen emotie.

Vergeet traditie voor een tijdje en probeer niet anders te accepteren dan wat het Oude- en Nieuwe Testament (OT en NT) te zeggen hebben.

Hartelijke groet,

Walter



HOE ZIT HET?



2. TOELICHTING

Uiteraard is dit document niet geschreven tegen de zondag, maar juist om te laten zien dat Gods inzetting, de heilige sabbat nog steeds van kracht is en wij die met vreugde mogen beleven.

Dat het lezen hiervan voor veel mensen tot zegen, verwondering én terugkeer mag zijn.

Voor het tot stand komen hiervan hebben wij uit één bron geput, de Bijbel.

God heiligde de sabbat en Zijn Zoon rustte, net als Zijn Vader op deze dag. Laten wij in dankbaarheid hun voorbeeld volgen.

Gods Woord leert ons wat Zijn wil is, daarom hebben wij alleen deze Bron gebruikt voor onze onderbouwingen en uitleg en niet:

- Geschriften en leerstukken die geschreven zijn na de Bijbelse tijd.
- Oudvaders (die zeer waardevol zijn) maar niet gelijk aan of boven Gods Woord staan.
- Formulieren, de Catechismus of Dordtse leerregels.

Als u van mening bent dat de mensen de zondag als heilige dag kunnen houden en de wekelijkse sabbat mogen ontheiligen dan is het ook uw plicht om dit op grond van de Bijbel aan te tonen, en dienen dwalingen weerlegd te worden tot eer van God en onderwijzing van Gods volk.

Wij hopen en bidden dat de sabbat weer terug mag keren in onze gezinnen en dat wij daar weer de vreugde en rijkdom van mogen beleven.

Heerlijk op vrijdagavond na de werkweek met elkaar de maaltijd gebruiken en de sabbat welkom te heten, hier bewust elkaar bij betrekken en er aandacht aan besteden.

Op sabbat de dienst(en) bezoeken, studie doen, lekker lezen, wandelen of behoeftigen een bezoek te brengen.

En op zaterdag avond aan het einde van de maaltijd weer samen Gods heilige dag af te sluiten en weer overgaan van het heilige van de sabbat naar het gewone van de week.

Laten wij de sabbat maken tot een dag van grote vreugde en dat onze kinderen ook terug mogen kijken op een dag vol rijkdom, hen betrekken bij de dag die wij ook gewoon gezellig mogen maken, met lekker eten en aandacht voor elkaar.

Waar wij onderwijs mogen ontvangen tot eer van Zijn grote naam, en niet een zondag die helaas nu voor velen een dag van wetten en regeltjes is.

Mocht u nog vragen, aanvullingen of verbeteringen hebben dan vernemen wij dit graag.

Het is ook úw plicht om elkaar op te scherpen. U mag al uw vragen en opmerkingen altijd mailen naar:

wvbezooijen@hetnet.nl of bezoek onze site met meer Bijbelse onderwerpen/studies:

www.hoezithet.eu



HOE ZIT HET?



3. 95 STELLINGEN TEGEN DE ZONDAG ALS HEILIGE DAG

Joodse identiteit van de Bijbel/gemeente.

Het christendom is een eigen leven gaan leiden, dat gebaseerd is op het Griekse denken met alle gevolgen van dien.

Het is echter nooit de bedoeling van Jezus Christus en Zijn apostelen geweest om een nieuwe religie te stichten, los van het Jodendom! God is immers onveranderlijk, en God is de God van Israël. Dit moeten wij altijd voor ogen houden.

De Bijbel is een Joods boek van kaft tot kaft en ook het nieuwe testament is geschreven door Joden. De eerste gemeente was Joods, de Messias is Joods en zowel de 12 apostelen alsook de eerste 70 discipelen waren Joods.

Zowel het oude en nieuwe verbond zijn gesloten met het huis van Israël en Juda (Jer.31:31-34).

Heidenen die in God geloven en de Messias hebben aangenomen als Heiland, worden als wilde loten geënt op de edele olijfboom Israël (Rom.11:11-24).

Heidenen verkrijgen door het geloof het burgerrecht van Israël en zij mogen mede-erfgenamen worden (Ef.2:11-22).

Maar let wel op: Zij worden bijgevoegde mede-erfgenamen. Maar de natuurlijke erfgenamen zijn nog steeds de gelovige Joden!

SABBAT

EEN GODDELIJK GESCHENK!

Waarom zouden we de door God geheiligde zevende dag, de sabbat vieren?
Omdat God dit ons in Zijn Heilig, waarachtig en onveranderlijk Woord leert via
Zijn volk Israël aan de hele wereld.

Oude testament

1. God schiep de Zes dagen en rustte op de zevende dag (Gen.2: 1, 2) **Zo moet het dus.**
De sabbat is gegeven voor de zondeval, en heeft dus ook niets te maken met 'ceremoniële' zaken.
2. God zegent en heiligt de zevende dag (Gen.2:3).
3. Sabbat is rustdag (Ex.20:8-11) **Niet de rustdag loskoppelen van de sabbat en een eigen inzetting maken zoals de eerste dag is nu een rustdag. Rusten is aan de sabbat gekoppeld.**
4. Morgen is het de rustdag de Heilige Sabbat. (Ex.16:23) **De zevende dag wordt al als rustdag aangewezen vóór de wetgeving op de Sinai.**
5. Heiliging van de Sabbat. (Ex.31:12-17)
6. God gaf Mozes de twee stenen tafelen met de 10 woorden (Ex.31:18). **Deze twee identieke platen door God zelf beschreven in steen opdat Zijn instructie/leefregels in eeuwigheid niet uitgewist of veranderd worden.**
7. Er is een Sabbat gebod (Ex.35:1-3).
8. Herhaling van de 10 woorden/instructie (Ex.5:6-22) **Is het gehoorzamen van Gods geboden wettisch? Als we ons aan het zesde gebod 'Gij zult niet doodslaan' houden dan kan en mag men uiteraard niet zeggen dat dit wettisch is. Als mensen de sabbat vieren dan wordt er vaak minachtend over het "wettisch" willen houden van Gods heilige wet gesproken! Het houden van geen enkel gebod van Gods heilige wet uit geloof mag men wettisch noemen. Gods geboden worden dan geminacht. Gods Woord leert ons dat Zijn geboden heilig zijn.**
9. Een man moet sterven voor zijn ontheiliging van de Sabbat (Num.15:32).



HOE ZIT HET?



10. In de 5 boeken van Mozes (fundament van de Bijbel) wordt 32 keer over de Sabbat gesproken.
11. *U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van af doen.* (Deut.12:32) [Wederom een waarschuwing om niets van Zijn geboden te veranderen!](#)
12. Er is een Psalm voor de Sabbatdag (Ps.92).
13. Oproep om de Sabbat in acht te nemen, voor ieder mensenkind (Jes.56) *De Heere zal ook de vreemdeling die zich tot Hem gevoegd heeft en de sabbat houdt een plaats geven.*
14. Alle vlees zal komen van sabbat tot sabbat (Jes.66:23).
15. Waarschuwing voor het volk om echt Zijn sabbat te houden (Jer.17:19-27).

Nieuwe Testament

16. Nergens vinden wij in het nieuwe testament een aanwijzing of duidelijke instructie dat de heiligheid van de sabbat overgeheveld is naar de zondag....
17. De sabbat wordt 59 keer in het NT genoemd, altijd met eerbied en onder dezelfde naam als in het OT, 'de sabbatdag'.
18. **De sabbat in het nieuwe testament (1)** De sabbat is een dag waar de Heere grote waarde aan hecht. Als de zondag de nieuwe rustdag wordt, zouden er duidelijke aanwijzingen voor worden gegeven. Wat lezen we hiervan bij de apostelen? Hebben zij de sabbat te houden of is er iets veranderd? In het NT wordt de eerste dag van de week nooit de dag van de opstanding genoemd!
19. **De sabbat in het nieuwe testament (2)** Als de 1^e dag van de week de nieuwe rustdag is, moet die dus door God geheiligd zijn, en moet er ergens een Goddelijke verklaring te vinden zijn die weergeeft dat Hij zelf de zevende dag als sabbat ongedaan maakt!
20. Christus schaft de thora (wet) niet af, die spreekt over de sabbat (Mat.5:17-20).
21. Christus is Heere óók van de sabbat (Mat.12:9).
22. Wie Zijn wil doet (de thora onderhouden wat spreekt over de sabbat) (Mat.12:50).
23. *Niet een iegelijk die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil van Mijn Vader, die in de hemelen is.* (Mat.7:21) [Gods wil die Hij ons leert door Zijn Woord is onder andere het heiligen van Zijn sabbat. Besef wat het inhoudt als u Zijn wil niet wil doen terwijl u er op gewezen bent op grond van Gods woord. Dan kunt u niet meer in uw onwetendheid de sabbat ontheiligen.](#)
24. Christus roept op Zijn geboden in acht te nemen (Mat.19:17).
25. Christus ziet op de toekomst en vraagt te bidden dat onze vlucht niet op een sabbat geschiedde (Mat.24:20).
26. De opdracht aan de discipelen: (Mat.28:16-20) [Als het de bedoeling van Christus was om straks ná zijn hemelvaart een nieuwe rustdag te introduceren waarom sprak Hij er niet met Zijn discipelen over?](#)
[Hij waarschuwt juist om niets van Zijn leringen en de geboden af te doen!](#)
27. Christus gaat op sabbat naar de synagoge en geeft onderwijs. (Mar.1:21)
28. Christus gaat op sabbat naar de synagoge (Luc.4:16).
29. En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de Psalmen. (Luc.24:44) [Nergens in de wet van Mozes, de profeten en de Psalmen staat dat de sabbat ophield als Christus opgestaan zou zijn, er staat juist dat er niets van de geboden gewijzigd zou worden.](#)



HOE ZIT HET?



30. *Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; Gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde* (Joh.15:10). God wil Zijn liefde geven aan Zijn volk als zij Zijn geboden houden zoals Christus deze gehouden heeft.
Het zoeken van het Koninkrijk en het gehoorzamen van Zijn heilige wet horen onlosmakelijk bij elkaar.
Degenen die Gods heilige wet uit geloof gedaan en geleerd hebben, zoals Christus deze geleerd heeft, zullen in het Koninkrijk der hemelen komen door genade (Math.5:19b).
31. Één in Christus, hoe kunnen jood en heiden één zijn als er geen overeenstemming is met Zijn instellingen (Joh.17:21-23).
32. Paulus bezoekt op sabbat de synagoge (Hand.13:14). Paulus zou op deze sabbatten gelegenheid hebben om te vertellen dat inmiddels de eerste dag de dag van samenkomst is. Daarover lezen we echter niets en dat vele jaren ná de opstanding.....
33. Paulus verkondigt het evangelie aan de heidenen op sabbat (Hand.13:42-44).
Na de opstanding en hemelvaart van Jezus ging de gemeente Gods gewoon door met sabbat vieren. Daarom is 'het sabbatvieren' geen onderwerp van discussie in de brieven van Paulus. Als die dag veranderd was na de opstanding van Christus, dan zou er nog heel wat over geschreven moeten zijn door Paulus, om de joden in de eerste christengemeenten zover te krijgen te stoppen met hun sabbatsheiliging. Nee het is zelfs zo, dat het boek Handelingen bevestigt dat zowel Paulus, als Gods gemeente sabbat vierden.
Toen Paulus door de joden verworpen werd en de heidenen om onderricht vroegen, was daar een unieke kans voor Paulus om te zeggen: kom morgen maar, op zondag, op de eerste dag der week! Echter, in plaats daarvan kwam men zeven dagen later, de volgende sabbat, bijeen.
34. Op het eerste Christelijke concilie, in het jaar 52, noemde Jacobus het in tegenwoordigheid van de apostelen en tal van discipelen de sabbatdag (Hand.15:21).
35. Paulus houdt sabbat en Lydia komt tot geloof (Hand.16:11-13).
36. Paulus bezoekt de synagoge 3 sabbatten lang (Hand.17:1-2).
37. Paulus verblijft 1,5 jaar in Korinthe, maar spreekt geen woord over de nieuwe rustdag (Hand.18:1-11).
38. En op de **eerste** ⁽³³⁹¹⁾ dag van de **week** ⁽⁴⁵²¹⁾ strong nummers (Hand.20:7)
Drie woorden staan er niet in het grieks: eerste, dag en week. *Dag* (schuingedrukt) is er door de vertalers ingevoegd. Het woord dat is vertaald met **eerste** is het Griekse woord 'mia' dat één betekend en niet 'protos' = eerste, het Griekse woord dat is vertaald met 'week' is 'sabbatoon' (meervoud van sabbat). Wat hier staat is dat ze op de eerste van de sabbatten bijeengekomen waren om brood te eten.
Welke sabbatten worden er bedoeld? Het was het begin van de omertelling (zie vers 6) die loopt tot en met sabbat zeven waarna op de 50^e dag het pinksterfeest volgde. (Paulus wilde voor deze tijd terug in Jeruzalem zijn. Zie vers 50) Ze hielden toen nog steeds de gezette tijden, de feesten zoals de Heere die had ingesteld in Leviticus 23.
39. Men beroept zich op het feit, dat Jezus op de eerste dag is opgestaan. Maar is sabbat vieren dan de opstanding verloochenen? In tegendeel! De sabbat is de viering van de rust die we in God genieten, door het offer en de opstanding van Jezus.
40. Rom.7:12 *"Zo is dan de wet (Thora) heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed!"* Als we deze tekst dus toepassen op de sabbat, wat is er dan verkeerd aan?
Het leven tot eer van God en het leren van Christus als Middelaar voor onze zonden is uiteraard het belangrijkste in ons leven. Het onderhouden van de wet, inclusief het



HOE ZIT HET?



sabbatsgebod, maakt ons niet rechtvaardig voor God. Het vieren van Zijn sabbat is niet zaligmakend, wel God-vererend.

Door kennis van onze ellende, onze zonden, verlossing hiervan door Christus uit genade mogen en willen mensen uit dankbaarheid Zijn heilige wet, met alle onveranderlijke en heilige geboden, waaronder ook Zijn sabbatsgebod, houden.

41. Rom.14:5-6. Wordt hier bedoeld dat wij voor onszelf kunnen beslissen welke dag de heilige dag is?

Over welke dagen heeft Paulus het in vers 5 en 6? Hij springt niet van de hak op de tak!

Hij heeft het niet eerst over eetgewoonten om dan opeens over te gaan naar de dag van de eredienst en daarna weer terug te keren naar de eetgewoonten. Als het eten het onderwerp is van Romeinen 14, dan moet ook de speciale dag of dagen in vers 5 te maken hebben met eten of juist niet eten, mogelijk dat het laatste te maken heeft met (niet door God opgedragen) vastendagen o.a. voor de verwoesting van de tempel. (Shiv'a Asar Betammoez). Als zij (de joden) vastten op deze dagen doen zij dat voor God zegt Paulus.

Dat deze vastendagen voor de gelovigen uit de volken niet van toepassing waren is begrijpelijk en dat vindt God ook niet erg, want Hij heeft het immers ook niet opgedragen. Wel verwacht Hij van de heidenen, dat ze hun Joodse broeders en zusters daarin respecteren en niet veroordelen.

In Romeinen 14 staan dus niet de spijswetten of de sabbat ter discussie, maar dat Paulus hele andere dingen op het oog had. Er bestaat geen twijfel dat een varken nog steeds niet kosher is en dat wij nog steeds op de zevende dag dienen te rusten en die te heiligen. Deze dingen staan duidelijk in de thora vermeld en Paulus predikte nooit tegen de thora, want hij noemde de thora juist heilig, rechtvaardig en goed (Rom.7:12).

42. Christus wordt op woensdag gekruisigd, en ligt de drie dagen en 3 nachten in het graf, en staat op na de afsluiting van de sabbat (op 'onze' zaterdagavond) En dus niet op zondagmorgen... (uitgebreide uitleg vindt u op onze site onder [Pesach of goede vrijdag](#)) op www.hoezithet.eu
43. Geen enkele christen in het NT, hetzij voor of na de opstanding, deed ooit gewoon werk op de zevende dag. Noem één geval, en we laten de vraag varen. Waarom zouden moderne christenen anders zijn dan Bijbelse christenen.
44. Paulus leert: weest navolgers van mij gelijkerwijs ook ik van Christus (1Kor.11:1) die de sabbat hield.
45. Op elke **eerste** (3391) *dag* der **week** (4521) strong nummers (1Kor.16:2) Deze tekst wordt vaak aangehaald om de zondag als nieuwe rust dag te onderbouwen. Het gaat hier uitdrukkelijk om een inzameling van producten voor de arme behoeftigen in Jeruzalem, en deze gave moest thuis ingezameld worden, en het gaat hier niet over een collecte in de dienst op zondag.
46. Kol.2:16-17. *Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken⁽¹⁾, of op het punt⁽²⁾ van een feestdag⁽³⁾ een nieuwe maan⁽⁴⁾ of de sabbatten.*
Deze zaken zijn een schaduw⁽⁵⁾ van de toekomstige dingen, enz.
(1)kash'rut/spijswetten. (2)invulling van. (3)moadim/feestdag. (4)rosh chodesh/nieuwe maan. (5)Waar een schaduw is, is het lichaam=Christus > Hij komt! het is een voorafschaduwing.
- [Het gaat hier dus over hoe iemand die dagen invult, en uiteraard niet dat wij de vrijheid hebben om Gods gezette tijden te veranderen. Deze werden nog steeds gehouden.](#)
47. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief. (2Thes.2:15). Het gaat hier om de inzettingen die



HOE ZIT HET?



geleerd zijn uit de thora. Vaak wordt deze tekst uit zijn verband gehaald alsof deze zou slaan op de inzettingen van dominees of oudvaders.

Toen Paulus dit schreef verwees hij niet naar onze dominees of oudvaders maar naar de leer uit de thora, Gods Woord.

48. Er blijft een ~~zondagsrust~~-sabbatsrust over voor Zijn volk. (Hebr.4:9)
49. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten enz. (Hebr.10:25) Hier staat echt niet bij dat die in een kerk en op zondag zouden plaats vinden, dat kan ook niet want wij zullen straks zien dat het over huissamenkomsten op sabbat gaat.
50. Wie de hele thora (incl. 4^e gebod) in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. (Jac.2:10) **Maar was Jacobus hier even vergeten te vermelden dat tegenwoordig de sabbat vervangen is door de 'zondag'?**
51. Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet. (1Joh.2:4) De Bijbel leert hier: Wie (ook) het sabbatsgebod blijft overtreden, terwijl men ervoor gewaarschuwd is en men dit kan weten uit Gods Woord, die is een leugenaar. (Oeps)
52. Dat wij Hem kennen als wij Zijn geboden onderhouden (1Joh.5:2).
53. **Dag des Heeren.** (Opb.1:10) Johannes is hier in een visioen en waar gaat dat visioen over... Johannes wist uit de boeken van Mozes en de profeten wat de dag des Heeren inhield het gaat over de wederkomst van Christus en het oordeel, hier wordt niet gesproken, of bedoeld een samenkomst.
De kanttekeningen leren dat met de dag des Heeren de eerste dag van de week, de zondag wordt bedoeld waarmee de kanttekeningen de Bijbel tegenspreken!

Enkele motieven voor de Sabbat

54. Jezus en Paulus en de apostelen, brachten steeds hun sabbatten door in de synagogen.
Wij moeten er een gewetenszaak van maken om dit eveneens te doen (In de gemeente of desnoods in een huisgemeente) want het is onze plicht de sabbat te heiligen in Godsdienstige samenkomsten, en zonder geldige reden behoort onze plaats niet ledig te wezen: *“Zes dagen mag arbeid verricht worden maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de ~~je~~ Eeuwige in al uw woonplaatsen”.* (Lev.23:3)
55. Het was vanzelfsprekend dat de gelovigen de sabbat heiligden overeenkomstig het gebod van de Allerhoogste. Hij heeft immers nooit gezegd dat men de sabbat slechts hoefde te houden tot de dag dat Christus zou komen, Nee! Het is een eeuwigdurende inzetting. Christus heeft het houden van de sabbat nooit stopgezet, ook niet een dag opgeschoven.
56. Zijn Vader is eveneens nooit van gedachte veranderd! Hij heeft nooit gezegd, dat de sabbat nu maar door de zondag vervangen moest worden, dat deden mensen die zich Christen noemden, maar het niet waren, omdat afgoderij en antisemitisme hun voornaamste motieven daarvoor waren. (Keizer Constantijn en diverse pauzen).
57. **Eerste dag van de week samenkomst van de discipelen** (Joh.20:19) **en de pinksterdag** (Hand.2:14).
Vaak wordt er gerefereerd aan de zondagse samenkomst op de pinksterdag, de discipelen komen hier niet samen om de opstanding te vieren maar om hun eerstelingen, de gebakken broden te offeren. Wij moeten niet vergeten dat de pinksterdag al 1500! jaar werd gevierd op 'zondag'. De pinksterdag (wekenfeest/Sjawoe'ot) startte op de berg Sinaï. De Israëlieten moesten na het feest van Pascha 7 sabbatten tellen (omertelling) waarna op de 50^e dag het



HOE ZIT HET?



wekenfeest gevierd werd (Lev.23:21). Dus het klopt dat de vervulling van het pinksterfeest in Handelingen 2 op een 'zondag' was, en het werd hier niet ineens geïntroduceerd!

De discipelen waren bijeen in Johannes 20 voor afsluiting van het eerstelingenfeest (zoals ze dat elk jaar gewend waren) en niet om de opstanding te herdenken. Vers 19 Toen het nu avond was... Bij het vallen van de avond start de nieuwe dag alweer, vervolgens komt Jezus na acht dagen weer. Geen enkele aanleiding om te concluderen dat de sabbat afgeschaft wordt en hier de 'zondag' als rustdag wordt ingevoerd.

58. Op de 5^e dag zegt Hij: 'het is goed'. Op de 6^e dag: 'het is zeer goed' en op de 7^e dag: 'dit is heilig'. Adam rust met God op de 1^e sabbat van de wereldgeschiedenis en de mens wordt geacht dat wekelijks ook te doen tot in alle eeuwigheden. Het gaat pas mis als Adam en Eva eigenmachtig wijzigingen aanbrengen in Gods adviezen, daartoe aangezet door satan. Ook op het moment dat God zijn tien geboden aan de mens geeft in de Sinaï, zien we dat de mens het werk van eigen hand (het gouden kalf) verkiest boven de rust in God. Zij maken een andere feestdag voor de Heere (Ex.32:5).

Het NT leert dat Jezus Gods wet op een volmaakte manier heeft gehouden (het sanhedrin wist géén enkele overtreding te vinden) Hij toonde Zich daarmee solidair met Gods schepping, zelfs tot in de dood. Jezus rust in het graf (tijdens de sabbat) en staat weer op om aan Zijn nieuwe werk te beginnen. Wij kunnen kiezen Hem daarin te volgen, of eigenmachtig een werkdag omdopen tot rustdag, en daarmee Gods heilige werk trachten te verbeteren.

59. De Sabbat werd aan Ha-Adam gegeven, als hoofd van het menselijke geslacht.
60. Het is geen Joodse instelling, want de sabbat werd gemaakt 2300 jaar voordat er een jood was.
61. De sabbat van de zevende dag werd geboden door de stem van de levende God. (Deut.4:12-13)
62. Hij schreef dit gebod met Zijn eigen vinger.
63. Hij graveerde het in steen waarmee het onveranderlijke karakter werd aangeduid.
64. Toen Gods Zoon kwam, hield Hij heel Zijn leven de zevende dag. Zo volgde Hij het voorbeeld van Zijn Vader bij de schepping. Zullen wij niet veilig zijn als we het voorbeeld van zowel de Vader als de Zoon volgen?
65. Laten we niet denken dat Christus de wet aan het kruis geslagen heeft, het afgedaan zou hebben, en niet meer voor ons van toepassing zou zijn.

Jezus heeft zelf gezegd: *"Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der Hemelen; Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen!"* (Math.5:17-19). Hij zegt: *"Wie ze doet!"*

Dat is het ook wat Jacobus bedoeld als hij zegt: *"Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.* (Jac.2:26) Als Jezus het heeft over *"de kleinste dezer geboden"*, dan bedoelt Hij uiteraard óók de sabbat! Hij zegt dus, dat je zeer klein zal heten in Zijn Koninkrijk, als je de mensen leert dat de wet (incl. 4^e gebod) niet meer van toepassing zou zijn.

66. *"En zij kwamen te Kapernaüm en terstond op de sabbat ging Hij naar de synagoge en leerde".* (Marc.1:21/ 31) *Als Jezus iemand was geweest, die zo nu en dan weleens de sabbat had geschonden, laat staan in Zijn prediking had opgeroepen tot schending of zelfs afschaffen van de sabbat, dan zou de hoge raad, het Sanhedrin, niet in verlegenheid zijn geraakt bij het*



HOE ZIT HET?



zoeken naar een reden om Hem ter dood te veroordelen. Mozes zegt immers in Exodus 31:14 ondubbelzinnig: *“Wie de sabbat ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden”*. In Marcus 14:55 lezen we echter: *“De overpriesters nu en de hele raad trachten een getuigenverklaring tegen Jezus te vinden om Hem ter dood te kunnen brengen, maar zij vonden er geen”*.

Geen wonder, Jezus was helemaal geen onverschillige jood, maar een echte rabbi, wiens menszijn niet gescheiden kan worden van Zijn jood zijn.

67. **Jezus en de sabbat** lees Marcus 2:23-28. Jezus stelde zich hier niet tegenover de Joodse traditie, maar Hij hanteerde juist de rabbijnse juridische bewijsvoering. Hij zei niet dat het houden van de sabbat op zich verkeerd zou zijn en dus maar afgeschaft moest worden, maar legt juist uit wat het eigenlijke doel van de sabbat is. Jezus maakt met het voorbeeld van David duidelijk dat de sabbat niet als een starre wet bedoeld is, waardoor je als het ware op je tenen moet lopen. Nee, de sabbat is gegeven als een voorecht, als iets goeds.

De sabbat mag geen last, geen tiran zijn, maar hij is er ten dienste van de mens.

Daarom zei Jezus ook: *“De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat”*.

Hij gaf daarmee geen nieuwe visie op de sabbat. Door Zijn uitspraak, dat de Zoon des mensen ook Heer over de sabbat is, laat Hij meteen ook zien wie de wetgever is: Hijzelf!

Hij wil dat wij Gods geboden beleven in het kader van barmhartigheid. Het moet ons in de eerste plaats gaan om een relatie van liefde tot God en onze naaste.

68. De zevende dag is de sabbat van de Heere uw God, als het de Sabbat van de Heere is (De sabbat des Heren) dan is de sabbat werkelijk **“de dag des Heren”** laten we hier, eens en voor altijd, een einde maken aan argumenten dat de zondag “de dag des Heren” zou zijn.

U zult in de Bijbel niet één vers of citaat vinden, die de zondag of eerste dag van de week met de “dag des Heren” identificeert. Maar alvorens iemand met Openbaring 1:10 aankomt, willen we even uw aandacht vestigen op het feit dat **1**. Dit vers spreekt over de algemene profetische tijd die in meer dan dertig profetieën “dag des Heren” als oordeelsdag genoemd wordt (o.a. in: Jes.2:12, 13:6, 34:8, Ez.30:3, Joël.1:15, en nog vele anderen) In het huidige tijdperk zijn we in de dag van de mens.

De **“Dag des Heren”** is die tijdsruimte wanneer God rechtstreeks en op bovennatuurlijke wijze in aardse aangelegenheden zal ingrijpen en zal beginnen de regering van alle naties over te nemen. **2**. Dit vers en het zinsverband naar geen enkele dag van de week verwijst en helemaal geen melding maakt van “de zondag” of “de eerste dag van de week” maakt.

In dit vers of in het zinsverband is absoluut geen enkel element voorhanden dat het met een wekelijkse dag voor eredienst in verband brengt, of die dag tot zondag zou veranderen.

Diegenen die dit vers met de zondag geassocieerd hebben, deden dit zonder enig Bijbels gezag en hebben zodoende miljoenen mensen misleid. De “dag des Heren” is de dag waarvan de HEER **HEER** is. De dag die **ZIJN** dag is. (Marc.2:27) Alzo is de Zoon des mensen **Heer** ook over de sabbat Jezus Christus zei dat Hij Heer over de sabbat is niet over de zondag.

69. Een bijzonder, eeuwig verbond. De opstandige mens zal tot ieder argument dat het menselijke geslacht kan voortbrengen, zijn toevlucht nemen om het feit goed te praten dat hij vergeten heeft te gedenken wat God geboden heeft!

Dientengevolge hebben velen, natuurlijk zonder enig bijbels gezag, het argument aangevoerd, dat de tien geboden aan het kruis afgeschaft werden. Natuurlijk hebben zij er nooit over nagedacht dat, als er geen wet is, er ook geen overtreding is, zoals Paulus in Rom.4:15 aantoonde, en er dus zonder de Wet sinds de kruisiging ook niemand gezondigd heeft, en we daarom ook geen Heiland nodig hebben! Maar zelfs als deze bedrieglijke bewering waar was, als God alle tien van Zijn geboden aan het kruis afgeschaft zou hebben



HOE ZIT HET?



en nadien negen ervan weer in het NT teruggebracht zou hebben, teneinde van de sabbat af te raken (zoals vele leren) dan is dat voor hen nog geen excuus! Want God maakte van de sabbat een bijzonder, apart verbond, voor altijd van kracht!

70. Deze wereld en al haar beschaving (met inbegrip van haar godsdiensten) is een systeem bestaande uit geloven en gewoonten die hun oorsprong vonden in “de weg die de mensen recht schijnt” is de weg van de ZONDE. Als de religies van deze wereld werkelijk de Bijbel als hun gezag aannamen, dan zouden ze allemaal precies hetzelfde geloven. Iedereen zou Gods wegen volgen en de gebruiken die Hij ingesteld heeft naleven.

Maar toch gelóven zij precies het tegenovergestelde van de duidelijke leer van de schrift en van Christus. Zij volgen gebruiken van heidense oorsprong die door God in de Bijbel veroordeeld worden! Deze wereld is inderdaad misleid.

71. Eet dit vandaag, want heden is het de sabbat voor de ~~Joden~~ **Heere** (Ex.16:25)

Zes dagen zult u het verzamelen maar op de zevende dag is het de sabbat, dan is het er niet. Maar maakt dat wat uit? was het niet in orde. Toch op de zevende dag te werken en dan op de eerste dag van de week te rusten? Net zoals de meeste belijdende christenen vandaag, dachten ook sommigen van deze Israëlieten dat dit beter zou zijn, maar kijk wat er gebeurde!

Toen er dan ook van het volk op de zevende dag (sabbat) heengingen om wat te verzamelen vonden zij het niet. Deze mensen dachten dat het niets uitmaakte welke dag zij hielden en óf zij die dag al dan niet hielden.

72. Bedenkt, dat de Heere u de sabbat gegeven heeft. (Ex.16:29) Nergens in heel Gods woord kunt u lezen “De Heere heeft u de zondag gegeven” Wie heeft dan deze wereld, die zich voor christelijk uitgeeft, haar zondag gegeven? Het antwoord kunt u gemakkelijk in de geschiedenis vinden, de natuurlijke vleeselijke mens heeft het christendom haar zondag gegeven, heidenen afgesneden van God. De zondag is uit het heidendom voortgekomen! En de wereld volgt deze gewoonte na!

73. De wet is het die de zonde definieert, de Bijbel zegt dat heel duidelijk! In 1Joh.3:4 vindt u de Bijbelse definitie van zonde. De zonde is wetsovertreding. Wanneer u één enkele van deze tien punten overtreedt, u schuldig bent aan zonde! Dit is waarschijnlijk heel wat anders dan u geleerd hebt en wat men u onderwezen heeft. Maar als iemand hierover wenst de discussiëren, zouden we willen voorstellen uw argumenten tot de dag des oordeels te bewaren en dan van aangezicht tot aangezicht met uw Heiland en Schepper, Jezus Christus. Proberen te argumenteren!

74. **De sabbat en de Christelijke gemeenschap.** Kijk nu eens naar een andere onthullende reden waarom alleen de ware sabbatdag de dag kan zijn waarop men bijeen kan komen om christelijke gemeenschap te hebben. Jezus zei, in Joh,15:5; *Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken*. Hij zegt ons in Hem te blijven. Maar wát is het dat de vele ranken van deze wijnstok vastgesteld hebben en zichzelf trachten te verenigen in een eigen dag, Christus in die gemeenschap niet tegenwoordig. Hij heeft nooit Zijn tegenwoordigheid in die dag geplaatst!

75. **Kunt U Christus tevergeefs eren?** Hoe staat het dan met de wekelijkse erediensten op zondag? Neem ter harte wat uw Bijbel u zegt! *God is Geest en wie Hem aanbidden moeten aanbidden in Geest en waarheid*(Joh.4:24) Hóe aanbid u God in Geest en waarheid? Wat is waarheid? Jezus heeft duidelijk gezegd: “Uw Woord is de waarheid” Gods Woord is de Bijbel!

En de Bijbel zondert alléén de sabbat af als Gods heilige dag voor gezamenlijke bijeenkomst en eredienst. Kent u een tekst uit de Bijbel die de zondag als een sabbat, of als “de dag des Heren” of een hoogtijdag afzondert? Waarom probeert u het niet te vinden?



HOE ZIT HET?



De Bijbel is Gods autoriteit! over welk gezag beschikken de mensen voor de zondag?

Ja God heeft een reden voor de sabbat en een doel!

76. **Indien** nu Jezus Christus in u is, zal Hij dan in u, Zijn heilige dag ontheiligen en een heidense dag houden? ONMOGELIJK! Jezus Christus is niet veranderd. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid! (Hebr.13:8) zó ernstig is de zaak nu eenmaal.
77. **De zondag in het Nieuwe Testament.** Is er nergens sprake van de 'zondag' in het nieuwe testament? Toont het NT ons nergens aan dat de zondag de ware dag des Heren is en gebiedt het dat christenen die dag nu moeten houden? Het woord 'zondag' komt nergens voor in de Bijbel, maar de uitdrukking 'de eerste dag van de week' wordt wél in het NT aangetroffen. Het komt op welgeteld acht plaatsen voor.
Nergens is sprake van een heilige dag of eredienst op de eerste dag van de week.
78. **1^e dag van de week**, wordt diverse keren benoemd, maar nooit als vervanging van de sabbat. Geen Bijbels bezwaar om dan óók samenkomsten te hebben, maar niet deze dag benoemen als een heilige dag, dat is nogmaals de sabbat.
God vraagt waarheid, gehoorzaamheid en oprechtheid. Waar nog eenheid is maar ook overtreding van Gods sabbatsgebod moet met alle inspanning Gods Woord naarstig onderzocht worden om één te blijven op grond van Gods Woord. Niet op grond van een kerkelijke leer die de zondag leert tegen Gods sabbatsgebod in.
79. **Navolgen.** De kwestie voor ons, vandaag, is: Zijn wij bereid in Christus voetstappen te volgen? Jezus kwam om ons een voorbeeld te geven, opdat wij in Zijn voetstappen zouden volgen. Als wij, zoals Paulus, met Christus gekruisigd zijn en Hij Zijn leven in ons leeft, dan zal Christus in ons nog steeds de sabbat houden, want Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en in alle eeuwigheid!
80. **De sabbat verdeelt de kerk niet.** Het houden van het sabbatsgebod verdeelt de kerk niet, maar het niet willen volgen van Gods Woord verdeelt de kerk.
Gods wil in de Bijbel is onder andere het heiligen van Zijn sabbat, niet de door de mens ingestelde zondag.
Als men Zijn wil niet wil onderzoeken en zich daar niet aan wil overgeven dan scheidt niet degene zich af die God gehoorzaamt maar degenen die God niet willen gehoorzamen zetten de mensen die God wel willen gehoorzamen buiten de kerk.
Ergernissen ontstaan door een niet Bijbelse, door een verkeerde leer.
81. **Ellende, Verlossing en Dankbaarheid.** **1.** Ellende Een mens is van nature zondig. De grootste ellende is dat de zonden, ook het wekelijks ontheiligen van Zijn heilige sabbat, niet gezien wordt. Leer uit Gods Woord dat het ontheiligen van de sabbat zonde is tegen God en Christus. Door het volgen van het menselijke zondagsgebod kent men de overtreding van het sabbatsgebod niet waar in de Bijbel de doodstraf voor werd uitgevoerd. **2.** Verlossing Als we onze zonden belijden wil God deze vergeven uit genade waarna de dankbaarheid voor deze verlossing volgt. **3.** Dankbaarheid voor de verlossing geeft dat men Christus wil volgen in leer en leven tot heiligmaking. Ook Zijn heilig sabbatsgebod wil men dan niet meer overtreden maar vieren tot eer van Hem.
82. **Geld het sabbatsgebod alleen voor de joden** omdat God dit aan hun bekend heeft gemaakt? (Ex.20)
Hier staat bij: Uit Egypte, uit het dienst huis uitgeleid. Als u denkt dat Gods geboden niet voor de heidenen gelden omdat de heidenen niet uit Egypte zijn geleid dan geldt er geen enkel gebod voor de heidenen. Dan zou u ook de andere geboden niet hoeven houden. Dan zou u ook andere goden mogen dienen!!



HOE ZIT HET?



Uiteraard mag dit niet. Ook de heidenen moeten alle geboden van God houden. Gods Woord leert zelf dat Gods geboden voor alle mensen gelden:

*Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt **allen** mensen. (Pred.12:13)*

83. **De eeuwige sabbat.** De wekelijkse sabbat is een schaduw van de komende sabbat; Het duizendjarig vrederijk!

Maar door het offer van Jezus mogen wij eens de eeuwige sabbat binnengaan, mits wij Hem hebben aangenomen als Heer en Verlosser, en mits wij gehoorzaam zijn aan de geboden van Zijn Vader, die dus niet buiten werking zijn gesteld! De schrijver van de Hebreeën brief wil ons daarom waarschuwen: Zoals het volk Israël tot de dag van vandaag geen rust heeft gevonden vanwege de ongehoorzaamheid aan Gods wetten, zo heeft ook de gemeente van Jezus tot de huidige dag geen rust gevonden vanwege diezelfde ongehoorzaamheid: de diverse kerkscheuringen, de verdeeldheid van de christenen in ontelbare denominaties en sekten, de inquisitie en geloofsoorlogen, de onverdraagzaamheid en soms haat tussen christenen van verschillende kerken getuigen daarvan.

Het Geloof in Jezus alléén is dus geen garantie, de eeuwige rust te mogen ingaan.

Geloof maar óók gehoorzaamheid aan Gods geboden zijn beiden noodzakelijk!

Jezus heeft ooit gezegd: *“Niet eenieder die tot Mij zegt: Here, Here zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is”. (Mat.7:21)*

Enkele feiten betreffende de eerste dag (zondag) van de week

84. God gebod de mensen om op de eerste dag van de week te werken. (Ex.20:8-11)
Is het verkeerd om God te gehoorzamen?
85. God heeft nooit de eerste dag gezegend.
86. Christus heeft nooit op die dag gerust, Hij was timmerman, hield de sabbat en werkte zes dagen per week. Hij heeft dus heel wat zwaar werk gedaan op de zondag.
87. Er is geen gebod gegeven om die dag te vieren, noch is het ooit verboden op die dag te werken. (Rom.4:15/ Joh.3:4)
88. Er wordt geen zegen beloofd voor de viering van de zondag.
89. Er wordt geen heiligheid aan verbonden, waarom zouden wij het dan wel doen?
90. Er wordt door veel kerken geleerd dat de scheppingsorde van eerst werken en dan daarna rusten veranderd is naar eerst rusten en dan werken. De sabbat, de 7^e dag, als rustdag zou dan overgegaan zijn naar de 1^e dag van de week. De wet en Gods ingezette tijden zouden dan veranderd zijn! Dit staat echter nergens in Gods Woord. Er staat juist het tegenovergestelde:

En het zal woorden spreken tegen de allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, (Dan.7:25)

91. Constantijns zondags wet (321 na Christus) ingevoerd op kerkelijke, historische en anti-Joodse gronden en de breuk met Israël werd definitief een feit, en gaat in tegen Gods Woord:

“Op de Heilige dag van de zon dienen magistraten en mensen wonende in de steden te rusten en dienen winkels gesloten te zijn.

Door eeuwenlang onophoudelijke herhaling in de kerken dat het sabbatsgebod gewijzigd is naar een zondagsgebod, denken mensen er niet meer over na dat Jezus zelf gezegd heeft dat er geen jota of tittel van de wet voorbij zou gaan. Niet meer zelf nadenken en niet meer



HOE ZIT HET?



zelf grondig onderzoeken wat God in Zijn Woord hierover leert is een gevolg van deze eeuwenlange indoctrinatie!

92. God, Christus of de apostelen hebben nooit een woord ten gunste van de zondag als geheiligde dag gezegd.
93. De Bijbel zegt nergens dat de eerste dag der week de opstanding van Christus herdenkt.
94. Jezus heeft nooit die dag genoemd, en zelfs de naam niet op Zijn lippen genomen.
95. Tenslotte zwijgt het Nieuwe Testament over een eventuele verandering van de sabbatdag of heiligheid van de eerste dag.

Met al deze aanwijzingen vanuit de schrift wordt duidelijk dat in het verleden, heden en toekomst de Sabbat Gods heilige dag is.

Wat doet u ermee?

Conclusie 1

God is gisteren, heden en in de toekomst dezelfde en Zijn wil is onveranderlijk.

God veranderd niet en Zijn geboden ook niet! Nergens in de Bijbel staat geschreven dat God van gedachte zou zijn veranderd en dat Hij de Sabbatrust zou hebben verplaatst naar de eerste dag.

Wie dus zegt een gelovige te zijn en geheel in overeenstemming met de 10 geboden wil leven, maar de sabbat niet heiligt verstoot zonder het zelf te weten het 4^e gebod.

In Jac. 2:10 lezen we: Wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt is schuldig geworden aan alle geboden. Al die geboden zijn nog steeds van kracht!

Conclusie 2

In de Bijbel wordt de uitdrukking 'dag van de Heere' nooit gebruikt in verband met de dag van de opstanding. In de Bijbel is geen enkel verband te vinden tussen de 'dag van de Heere' en de eerste dag van de week. In de Bijbel vinden we geen enkele aanwijzing dat de sabbat vervangen is door de dag van de opstanding. We zouden er dan ook goed aan doen als we erkennen dat het houden van de rustdag op de eerste dag van de week niet op Bijbelse gronden berust maar alleen op kerkelijke, historische en anti - joodse gronden. Jesaja 56 spreekt over de zegen die de Heere verbindt aan het houden van de sabbat, ook voor hen die van nature niet uit Israël zijn.

Slot

Sommigen vragen zich af of het leren en heiligen van Gods sabbat voor gelovigen wel belangrijk is. Gods liefde zou dan los staan van het willen gehoorzamen. Het antwoord is terug te vinden in Gods woord:

- Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes; **lerende hen onderhouden alles, wat ik u geboden heb.** (Math.28:19)
- **Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.** (Joh.14:14)
- **Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft;** en die Mij lief, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mij zelve aan hem openbaren. (Joh.14:21)
- Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; **gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.** (Joh.15:10)



HOE ZIT HET?



Mensen worden dus niet zalig door het “houden” van Gods sabbat of het gehoorzamen van al Gods geboden maar willen uit dankbaarheid en tot eer van en liefde tot God Zijn geboden gehoorzamen waaronder Gods sabbat, de 7^e dag, vieren zoals Hij dit ons leert in Zijn woord.

Overdenking

Lezer wat is voor u de reden geweest en probeer dat voor u zelf eens te onderbouwen waarom u het nu anders doet dan uw geliefde Zaligmaker, die ons heeft voor geleefd en strikt de onderwijzing van Zijn Vader heeft opgevolgd.

Duidelijk heeft Hij voor Zijn sterven gezegd dat er geen tittel en jota van de thora afgedaan zou worden (Waar o.a. staat de sabbat te onderhouden.)

Waarom heeft Hij nooit Zijn broers en Zijn moeder gewaarschuwd om het straks na Zijn hemelvaart anders te doen, en om op de heilige dag nu ineens te gaan werken?

Gelukkig heeft Jezus dat nooit gezegd, om straks de zondag als heilige dag te houden want daarmee zou Hij ingaan tegen de instructies van Zijn Hemelse Vader!



HOE ZIT HET?



4. VRAGEN

1. Hoe kijkt u naar de gebeurtenis van Jezus vlak voor hemelvaart, enerzijds beveelt hij de discipelen Zijn leer (lees bv Matheus door wat Jezus gedaan en geleerd heeft) door te geven, wat spreekt over de Thora, anderzijds bedoelt Hij dat er geboden verandert gaan worden?
2. Lees stelling 57 nog eens goed, wat zou uw eerste reactie hierop zijn?
3. Kunt u voor uw zelf nog steeds de zondag als heilige dag houden? wat zijn uw Bijbelse argumenten hiervoor?
4. Jesaja spreekt over de toekomst. (Jes.66) Hoe kan het dat wij nu de zondag hebben, en straks op de nieuwe aarde zal de sabbat weer hersteld worden?
5. Als de zondag nu de heilige dag is, hoe zit het dan voor joden die geloven in hun eigen Messias Jezus Christus, moeten zij ook de zondag houden of is voor hen nog de sabbat van toepassing, Heeft God dan de zondag en de sabbat geheiligd? Komen wij na bekering bij het gelovige deel van Israël, of komen joden die gaan geloven in Christus bij de kerk?

5. AFSLUITING

Geachte lezer, wij hopen met dit document vanuit de Bijbel, Gods Woord u mee hebben mogen nemen in een reis door de Bijbel heen, en vele teksten mogen uitleggen, verdiepen en met elkaar vergelijken. In een eenvoudige, duidelijk en heldere uitleg. Alle teksten zijn in uw Bijbel op te zoeken en te toetsen.

Laten wij vandaag de dag óók luisteren naar joden die geloven in Jezus Christus, hen zijn de woorden Gods toevertrouwd. (Rom.3:2)

Laten wij vandaag de dag óók luisteren naar: *Zo zegt de Heere van de legermachten*⁽¹⁾

In die dagen zal het gebeuren dat 10⁽²⁾ *mannen uit alle talen van de* heidenvolken*, vastgrijpen, ja de punt van de mantel*⁽³⁾ *van een* Joodse *man zullen zij vastgrijpen en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met*⁽⁴⁾ *u is. (Zach.8:23)*

(1) Adonai Tz'vaot

(2) Minjan=Vertegenwoordigende niet joodse gemeente en zien in dat zij terug moeten keren.

(3) ~~Punt van de toga van een predikant~~ punt van de tzitzit (de draden aan de joodse mantel Num.15:38 Die spreken over de thora, en de Joodse man als hij daar naar kijkt, op Hem doen zien.

(4) Hier staat letterlijk: die in u is.

Met dit Bijbels onderbouwde document, hopen wij nogmaals aan te geven dat voor ons de Bijbelse sabbat als heilige dag duidelijk is, het is niet bedoeld om andere mensen te overtuigen van ons gelijk

Hartelijke groet,

Walter & Els van Bezooijen