

De Thora.

In diverse kerkelijke kringen heerst er verwarring of misvatting over het begrip 'Thora' in de Bijbel. Wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? Is dat hetzelfde als de 10 geboden die elke zondag worden voorgelezen? Sommigen zeggen dat de Thora alleen voor de Joden bedoeld is. Anderen zeggen "Jezus heeft de wet aan het kruis genageld, wij leven uit genade en niet meer onder de wet." U ziet vele vragen die beantwoord mogen worden. In de onderstaande studie/overdenking vertellen wij in eenvoudige bewoordingen kort en krachtig iets over de Thora. We hopen dat het begrip, de rijkdom ervan en het evangelie erin voor iedereen duidelijk mag worden.

A. Geschiedenis.

Heeft u wel eens geprobeerd de koers van 1800 jaar geschiedenis te veranderen?

In feite is dat precies wat we moeten doen als we een theologie over de Thora willen ontwikkelen en uitdragen, die in overeenstemming is met de Bijbel.

De Christelijke misvatting ten aanzien van de Thora is een complexe zaak. Het is gebaseerd op een totaal verkeerde interpretatie van verschillende Bijbelgedeelten, in het bijzonder uit de brieven van Paulus. Maar de huidige misvatting wordt ondersteund door de anti-Joodse leer die in de loop van 1800 jaar ontwikkeld is door een aantal van de (naar men soms zegt) beste exegeten van de kerk, de kerkvaders. Vele theologen vandaag de dag hebben deze negatieve leer ten opzichte van de Thora van de kerkvaders overgenomen.

B. Onderwijs.

De Thora is onderwijs van God. Dat is de belangrijkste betekenis van het Hebreeuwse woord Thora. De betekenis van het woord Thora is niet 'wet' maar onderwijzing of instructie.

Het betekent ook een pijl afschieten en de roos treffen, schieten wij naast de roos dan noemen wij dat zonde.

De Thora is onderwijs van God dat 'raakt' wat de mens nodig heeft, om te weten wie God is en wat Zijn doel met ons leven is!

Door middel van de Thora heeft God Zichzelf aan de mens geopenbaard en ons geleerd wie Hij is en wat Zijn gerechtigheid inhoud.

In de Thora vinden we alle theologische begrippen die in de rest van de Bijbel verder uitgewerkt worden zoals zonde, offerande, verlossing, heiliging, en Christus die alles vervult.

Note: Met de term 'Thora' wordt in deze studie/overdenking de eerste 5 Bijbelboeken bedoeld (de term wordt ook wel eens voor het hele oude testament gebruikt) met de daarin genoemde levensinstructies van God voor de mensheid inclusief de 10 woorden op de stenen tafels gegeven op de berg Horeb die wij kennen als de 10 geboden.

C. De bedoeling van de Thora.

God heeft door middel van de geboden, inzettingen en onderwijzingen van de Thora een omheining om de mens heen gezet om hem te beschermen.

Het is niet bedoeld als een lijst van geboden/verboden maar het is een raamwerk waarbinnen wij veilig mogen leven.

De Thora was niet bedoeld voor verlossing. De Thora is gegeven aan een volk dat al verlost was!

God verloste Israël niet door middel van de Thora; Hij verloste Israël eerst uit Egypte door Zijn genade, als een vrije gift van bevrijding, daarna kreeg Israël de samenvatting van de Thora op de berg Horeb.

Dit patroon is onveranderd, het is bedoeld voor alle gelovigen: eerst ontvangen we Christus dan ontvangen we Zijn geboden. Waarom is dat belangrijk om in te zien?

Omdat we niet in staat zijn om naar behoren Zijn inzettingen na te leven in de geest waarin ze bedoeld zijn, zonder eerst Christus te ontvangen. Anders gezegd: de Thora, is een handleiding voor

het verloste leven! Het is geen middel tot verlossing van onze zonden en tot eeuwig leven met God en is dat ook nooit geweest. Maar de Thora dient ons wel als handleiding voor onze omgang met God en onze medemens. Deze handleiding is ook na de opstanding van Christus nooit gewijzigd!

D. De Thora weerspiegelt Gods heiligheid, goedheid en rechtvaardigheid.

Paulus leerde dat de Thora geen gerechtigheid kan voortbrengen omdat de mens er op een verkeerde manier mee omgaat, en niet omdat de onderwijzingen op zich onvolmaakt zijn.

In Romeinen 7:12 zegt hij: *“Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.”*

We moeten de betekenis van dit vers goed tot ons laten doordringen. Sommigen zeggen dat het in Romeinen 7 gaat over het einde van de Thora. Ze beweren dat we sinds de komst van de Messias dood zijn voor de Thora, alsof het onze echtgenoot was die gestorven is.

Dat zou betekenen dat we, nu de Thora dood is, vrij zijn om te ‘trouwen’ met Christus.

Maar de Thora kan nooit dood voor ons zijn en tegelijkertijd heilig, rechtvaardig en goed. Als Paulus schrijft dat we ‘dood’ zijn voor de wet (Rom.7:4) bedoelt hij daarmee dat we niet meer zoals vroeger op een wettische manier met de Thora omgaan. We zijn gestorven aan die manier van denken.

E. Thora in het nieuwe testament

De Thora, uit het oude testament, en genade sluiten elkaar niet uit, ze vullen elkaar aan.

Christus verlost, de Thora onderwijst, leidt en beschermt. De bedoeling van de Thora is om Gods principes te onderwijzen en dat is waar wij ons op moeten richten.

Het nieuwe testament staat op het fundament van de Thora. Veel elementen uit de Thora komen regelmatig terug in het nieuwe testament: de spijswetten, de heilige sabbat, de Feesten van de Heere (Waar Zijn reddingsplan voor deze wereld in vertolkt wordt) doop, vergeving van zonde, enz.

Het meeste, zo niet alles, wat Paulus in zijn brieven zegt over de manier waarop we moeten leven is gebaseerd op onderwijzingen uit de Thora!

F. De goedkeuring van Jezus.

De Thora is uniek omdat het zowel een verbond, een nationale grondwet als een huwelijksakte is.

Maar het is ook uniek om de manier waarop Jezus ermee omging. Hoewel Hij tegenwoordig in vele kringen niet als zodanig erkend wordt, is Christus de grootste Thoraleraar aller tijden. In Zijn leer vinden we de onderliggende gedachte terug dat Gods verbondsvolk (Israël) een levende, wezenlijke en duurzame relatie met de Thora behoort te hebben. Of anders gezegd: Volgens Jezus was het beschrijven van de levensstijl van de verlostte gemeenschap één van de belangrijkste functies van de Thora.

In Mattheüs 5:17-20 komt dit duidelijk naar voren, in dit gedeelte verklaart Jezus duidelijk dat Hij niet is gekomen om de wet te ontbinden:

Jezus en de Thora

TEKST	GEBEURTENIS	BIJZONDERHEDEN
Math.5:17	Denk niet dat Ik gekomen ben om de wet ¹ of de profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen maar te vervullen ² . Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet ³ voorbijgaan.	¹ De Thora ² Vervullen = volledig uitvoeren/ er de volle betekenis aan geven → Zo moet het! ³ Dus niets aan de Thora veranderen!

Math.7:21	<p>Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere¹, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil² doet³ van Mijn Vader, Die in de hemelen is.</p> <p>Als men er van uit gaat dat men vrij is van de wet, dan is men wetteloos en dan mist men een Bijbels verantwoord zondebesef. Jezus is dus niet aan het kruis genageld om de Thora uit ons leven te verwijderen, maar om de straf op Zich te nemen voor het overtreden daarvan!</p>	<p>¹ Gesproken door gelovige mensen, anders roepen zij niet Zijn Naam aan.</p> <p>² Zijn (Gods) wil kunnen wij vinden in de Thora.</p> <p>³ Het in praktijk brengen.</p>
Math.24:12	<p>En doordat de wetteloosheid¹ zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen².</p> <p>Let op dat de verachting voor de Thora volgt op de komst van vele valse profeten in vers 11, die velen zullen misleiden. Welke misleiding? → Dat we vrij zouden zijn van de wet met gevolg dat de wetteloosheid toeneemt.</p>	<p>¹ Thora loosheid</p> <p>² t.o.v. 1Joh5:3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen.</p>
Mat.28:19	<p>Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend (dompel hen onder) in Yeshua, hun lerend alles¹ wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.</p>	<p>¹ Christus leerde in Zijn leven gehoorzaamheid aan de Thora en de profeten.</p>
Luc.11:28	<p>Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord¹ van God horen en het bewaren².</p>	<p>¹ Tenach = Oude Testament met o.a. de Thora.</p> <p>² En niet: Horen en aanpassen!</p>
Luc.24:44	<p>En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de wet¹ van Mozes en in de profeten en in de Psalmen²</p>	<p>¹ Thora</p> <p>² Nergens in de wet van Mozes, de profeten en de psalmen staat dat bv de sabbat ophield als Christus ten hemel opgevaren zou zijn, er staat juist dat er <u>niets</u> van de geboden gewijzigd zou worden.</p>
Joh.3:36	<p>Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam¹ is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.</p>	<p>¹ Er is gehoorzaamheid nodig aan Zijn leefregels (Thora) zie: Jac.2:14-18</p>
Joh.14:15	<p>Als u Mij liefheeft, neem dan Mijn geboden¹ in acht. Zie ook vers 21-24.</p> <p>Dit is heldere taal, want hoe kunnen we zeggen dat we van Hem houden als we Zijn geboden zomaar opzij schuiven en als niet meer van toepassing beschouwen?</p> <p>De liefde voor Christus en het zich houden aan Zijn geboden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.</p>	<p>¹ Waar kunnen wij Zijn geboden vinden....</p>
Joh.15:10	<p>Als u Mijn geboden¹ in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden¹ van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.</p>	<p>¹ Thora, Christus onderhield de Thora uit liefde en heeft deze dus nooit afgeschaft.....</p>
	<p>Met vele andere teksten heeft Jezus Zijn liefde voor de Thora bekend gemaakt</p>	

Zie o.a.	Math. 7:21, 7:22-23, 12:50, 19:17, 23:28, 24:12 Marc. 7:8-9 Luc. 16:17 Joh.14:15, 14:21, 15:10	U ziet, Jezus sprak met veel woorden en achting over de Thora van Zijn Vader.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Paulus en de Romeinen brief.

Het woord Thora heeft geen gelijkstemmende vertaling in het Grieks. In het Nieuwe Testament worden bijna alle woorden die met wet te maken hebben vertaald met het Griekse woord nomos. In o.a. de brief aan de Romeinen komt de term 'wet' vele malen aan de orde, we zullen hier goed naar de context moeten kijken. Als wij overal voor wet, dé wet (Thora) invullen zal dat tot problemen leiden, een eenvoudig voorbeeld voor wat context is:

Sorry dat ik te laat ben voor de afspraak, ik heb net een nieuw hondje¹ die ik moest uitlaten. Toen ik terug kwam vroeg de buurman of hij het hondje² even mocht lenen om de kast te verplaatsen.

¹viervoetig huisdier.

²Plank met wieltjes eronder om bv. zware voorwerpen te verplaatsen.

U ziet wij moeten goed kijken welke invulling wij aan een woord geven. Dé wet bestaat niet en de term wet kent in de Bijbel diverse uitingen:

- Wet, als een uiteenzetting van verordeningen
- Wet, wetten die door de/een overheid zijn gegeven
- Wet, Thora: instructies/leefregels die God aan en via Israël aan de mensheid heeft gegeven
- Wet, van de zwaartekracht
- Wet, der zonde

Hieronder zullen we proberen in eenvoudige woorden de term 'wet' in de Romeinen brief uit te leggen.

Laten wij er goed op letten dat Paulus zijn brief schrijft aan Joden die de Thora kennen! (Rom.7:1). En dat hij de wet heilig, rechtvaardig en goed noemt! (Rom.7:12).

TEKST	GEBEURTENIS	BIJZONDERHEDEN
Rom.1:19	Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard	God heeft zich geopenbaard in de Thora
Rom.2:13b	Maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. God stelt ons hier voor de keuze: of wij dienen Hem en gehoorzamen Zijn geboden, of wij horen het alleen aan, maar doen het niet! Wij kunnen ons niet op het offer van Christus beroepen, maar tegelijkertijd Gods wetten negeren of veranderen, omdat wij die als afgedaan beschouwen.	Over welke wet heeft Paulus het hier....
Rom.3:20	Daarom zal uit werken van de wet (Thora) geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van de zonde.	Door het naleven van de Thora zullen wij niet zalig worden, dat kan alleen door het geloof in Dé Zoon, de Thora laat wel onze zonden zien.

Rom.4:15	De wet (Thora) brengt immers toorn te weeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding.	De Thora brengt zondigheid en gehoorzaam gedrag aan het licht.
Rom.6:14	Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet ¹ maar onder de genade.	¹ Wetmatigheid (de zonde heerst niet meer over ons).
Rom.7:4	Zo mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking op de wet ¹ opdat u aan een ander zou toebehoren Paulus doelt hier niet op de Thora anders zou hij niet alleen zichzelf maar ook God tegenspreken. Gelovigen kunnen <u>nooit</u> dood voor de Thora zijn, want er staat geschreven: <i>De mens die ze doet, zal daardoor leven</i> (Lev.18:5) Jezus heeft zelf gezegd: <i>Indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden</i> (Mat.19:17).	¹ wet der zonde (de wet die ons gebonden hield aan de boze).
Rom.7:6	Maar nu zijn wij ontslagen van de wet ¹ , gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwhed van Geest dienen en niet in oudheid van letter ² .	¹ Wet <u>der</u> zonde, die ons gevangen hield t.o. vrijheid van de Thora (Jac.1:25) ² Onze <u>houding</u> t.o.v. Thora
Rom.7:7	Is de wet dan de oorzaak van de zonde? Geen sprake van! Zonder de wet zou ik nooit geweten hebben wat zonde is! Door de wet wordt de mens zich ervan bewust, dat hij zondigt en in Hebr. 10:13 lezen we dat het offeren met het bloed van dieren de zonden niet ongedaan kon maken, maar in de eerste plaats het doel had om ons de zonden in herinnering te brengen, en bewerkt in ons geweten een sterk verlangen naar vergeving en de verzoening met God, die alleen mogelijk is door het offer van Jezus.	Paulus roept het uit: Volstrekt niet!
Rom.7:9	Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden, Ik echter ben gestorven.	Hij (Paulus) had de letter van de wet (Thora), maar niet de geestelijke bedoeling.
Rom.7:12	Zo is dan de wet (Thora) heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. <i>Ofwel: Wetten zijn zoals de wegevers zijn. God de grote wetgever, is heilig, rechtvaardig en goed. Dus moet Zijn wet het noodzakelijk ook zijn, haar inhoud is heilig, zij is goed in haar bedoelingen, zij werd gegeven ten goede van de mensheid ter bewaring van vrede en orde in de wereld.</i>	Als Paulus hier de Thora roemt in haar goedheid, wie zijn wij om haar dan te willen afschaffen....
Rom.7:22	Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet (Thora) van God.	Paulus zegt hier niets anders als door David al bezongen (psalm 119:165-176).
Rom.8:2	Want de wet van de Geest van het leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood	Jezus heeft de straf voor het overtreden van de wet (Thora) weggehaald.
Rom10:4	Want het einddoel ¹ van de wet (Thora) is <u>Christus</u> , tot gerechtigheid voor ieder die geloofd.	¹ Telos= bereiken van het voor opgestelde doel.

Er zijn uiteraard véél meer teksten in de Romeinen brief die over de Thora gaan. Hierboven hebben wij geprobeerd wat hoogtepunten aan te stippen waar vaak verwarring over is. Hieronder willen wij verder gaan over wat Het nieuwe testament ons nog meer te zeggen heeft over de Thora.

G. Overige teksten over de Thora in het nieuwe testament.

TEKST	GEBEURTENIS	BIJZONDERHEDEN
Hand.15:21	Want Mozes heeft van ouden tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagoge voorgelezen. De heidenen die tot geloof kwamen hadden nog geen enkele basis, om te weten wie God is en wat het doel van het leven is, daarom worden ze opgeroepen elke Sabbat naar de synagoge te komen om d.m.v. Thora onderwijs verder onderwezen te worden in Gods Woord.	De gelovigen uit de heidenen wisten nog niets van het evangelie, ze worden opgeroepen elke zondag sabbat naar de synagoge te komen om verder onderwezen te worden uit Zijn Thora.
Hand.21:20bEn zij zijn allemaal ijverars voor de Thora De Joden 'bekeerden' zich niet tot het christendom maar bleven Joods en omarmden hun Joodse Messias.	10.000 !! Joden komen tot geloof in Jezus Christus en toch blijven zij de Thora houden. Klopt, want de Thora is het evangelie! En sluit haar niet uit.
1Kor.7:19	Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden Gods ¹ .	De geboden van God kunnen wij terug vinden in de Thora.
1Kor.11:2b	Aan de overleveringen ¹ vasthoudt, zoals ik die aan u heb overgeleverd.	¹ De overleveringen van Paulus kwamen uit de Tenach (OT) met o.a. de Thora en profeten.
Galaten brief	Een lofzang op Gods Thora! Leest u de hele brief	eens door.
Gal.3:11	En dat door de wet ¹ niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.	¹ Het <u>houden</u> van de Thora brengt geen eeuwig leven, maar het gaat om het doen uit dankbaarheid.
Gal.3:24	Zo is dan de wet onze leermeester (kader) geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.	
Gal.4:9b	Hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke grondbeginselen ¹ , die u weer van voren af aan wilt dienen?	¹ Verwijzing naar de vroegere heidense leefstijl van mensen die tot geloof waren gekomen.
Gal.5:18	Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet ¹ .	¹ Wet van dood en zonde!
Gal.6:2	Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus	God draagt in Zijn Thora al op elkaar lief te hebben.
Ef.2:15	Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet <u>der</u> ¹ geboden enz.	¹ Zekere wetmatigheid (Niet: <u>met</u> haar geboden!) omgang jood en niet jood, tussenmuur is weggebroken. Hand.10:28

Ef.5:17	Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil ¹ van de Heere is.	¹ Als wij de wil van de Heere willen leren kennen zullen we de Thora moeten bestuderen.
Kol.2:14	En het handchrift ¹ dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift ¹ was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.	¹ 'papier' met onze zonden Christus heeft met Zijn kruis verdiende niet de Thora afgeschaft, maar onze zonden gedragen → Het is betaald!
Hebr.7:18	Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid.	Gaat over de Levitische priesterdienst (vers 23) die is niet volmaakt
Hebr.8:13	Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard ¹ . En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen.	¹ Gaat om de tempeldienst (Gestopt 70 na Chr.) en niet om de Thora.
Hebr.10:28	Als iemand de wet van Mozes ¹ teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid	¹ Paulus leert dat de onveranderlijke wet (Thora) (Math.5:17-19) nog steeds gehouden dient te worden.
Jac.1:25	Hij echter die zich in de volmaakte wet ¹ verdiept, die van de vrijheid ² , en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet ³ .	¹ Thora ² T.o.v. mensen die 'denken' dat de Thora een slaven juk is... ³ God zegent het!
Jac.2:10	Want wie de hele wet ¹ in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.	¹ Zou Jacobus hier 'vergeten' zijn dat de sabbat nu de zondag is geworden?
Jac.2:26	Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.	Geloof zonder het volgen van de Thora uit dankbaarheid is geen geloof.
Jac.4:11b	Als u over de wet ¹ oordeelt, bent u geen dader van de wet ¹ maar een rechter.	¹ Thora Het is niet aan ons om uit te maken of de Thora goed of slecht is, wat u moet doen, is die wet gehoorzamen (Vert. Het boek)
Petr.1:16	Want er staat geschreven. Wees heilig, want Ik ben heilig	Citaat uit de Thora, Lev.11:44-45, 19:2, 20:7.
1Joh.1:3	En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden ¹ in acht nemen.	Zie ook vers 4, Johannes schrijft dit +/- 60 jaar na hemelvaart, en volgens hem is er nog niets van de Thora verloren gegaan.
1Joh.3:1	Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid ¹ want de zonde is de wetteloosheid ¹ .	¹ Thoraloosheid. Hier wordt duidelijk aangegeven hoe wij weten wat zonde is.
1Joh.5:2 lees ook vers 3, 14	Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren.	Het houden van Zijn geboden uit geloof is <u>liefde</u> tot Hem, geen wettische gehoorzaamheid!

Opb.11:19a	En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark ¹ van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel.	¹ Hier wordt de Thora bewaard als basis van <u>beoordeling</u> . De ark in de tabernakel was een kopie van de hemelse.
Opb.14:12b	Geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.	Naast het geloof in Jezus is het bewaren van Zijn geboden (Thora) belangrijk.
Opb.22:13	Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens etc.	Als de Thora aan het kruis is genageld en wij niet meer de Thora in acht hoeven te nemen wat voegt deze tekst dan nog toe?

U ziet, vele, vele teksten in het Nieuwe Testament spreken over de rijkdom, en gehoorzaamheid aan de Thora.

H. Thora ook voor de gelovigen uit de heidenen?

De leerstelling dat wij vrij zijn van de wet en dat de wet alleen maar voor de Joden zou zijn klopt niet, want in Christus staan wij allen op gelijke voet met elkaar zoals Paulus ook in Gal.3:28 en Rom.10:12 heeft geschreven: *“Hierbij is er geen sprake van Jood en Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus!”*.

Een heiden hoeft dus geen Jood te worden om tot de gemeente des Heeren te mogen behoren, maar God verwacht wel van ons, dat hij zich net als de Jood zal houden aan Zijn geboden.

Niet om daarmee zijn behoudenis te verdienen, maar uit pure dankbaarheid dat hij juist onverdiend zijn behoudenis heeft mogen ontvangen door Gods onmetelijke liefde voor Zijn kinderen!

Als Paulus dus schrijft dat er in de gemeente geen onderscheid is tussen Jood en Griek, dan ligt dit geheel in de lijn met de instructie die God al aan Mozes heeft gegeven: *“Wat de gemeente betreft, éénzelfde inzetting zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft; een altoosdurende inzetting zal het zijn voor uw geslachten: gij en de vreemdeling zullen voor de Heere gelijk zijn. Eenzelfde wet en eenzelfde voorschrift zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft!”* (Num.15:14-16).

Houdt u echt van Hem? Weet u het zeker? Wees nu eens eerlijk tegenover uzelf: als u zegt dat u vrij bent van de wet en denkt alles te mogen doen en alles te mogen eten wat door de Thora verboden is, doet u dat dan uitsluitend omdat u er zelf heilig van overtuigd bent dat God nu alles toestaat wat Hij eerst verboden heeft, dat Hij nu alles goed vindt wat eerst een gruwel in Zijn ogen was?

Gelooft u echt dat God nu met twee maten meet en bij de christenen alles door de vingers ziet waarvoor Hij Zijn eigen volk Israël keer op keer streng gestraft heeft? Waarom zou u wel een karbonaadje of een garnaaltje mogen eten?

En op de sabbat werken en boodschappen doen terwijl God de Israëlieten daarvoor liet stenigen?

Gelooft u dat God net zo wispelturig is als de mens en ook wel eens van gedachten kan veranderen?

Waarom hielden de drie bekende oudvaders, Paulus, Petrus en Johannes zich wel aan Gods levensinstructies? En zouden wij daar geen rekening meer mee hoeven houden?

God verandert niet, want Hij is gisteren, heden en in eeuwigheid de zelfde!

Ook Zijn Thora is nooit veranderd, niet door Hem, niet in opdracht van Hem en ook niet met goedkeuring van Hem!

Er staat immers geschreven: *“Gij zult aan wat Ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen!”*(Deut.4:2). En verderop nogmaals: *“Al wat Ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daarvan niet toedoen, nog daarvan afdoen!”* (Deut.12:32).

Zijn wij dus vrij van de wet? Stellen wij door ons geloof de wet buiten werking? Paulus zegt: "Volstrekt niet! Veeleer bevestigen wij de wet!" (Rom.3:31).

"Wie zegt: ik ken Hem, maar zich niet aan Zijn geboden houdt, is een leugenaar! En de waarheid is niet in hem!" (1Joh.2:4) NBV.

Laten wij deze ernstige waarschuwing ter harte nemen! Jezus heeft namelijk Zelf gezegd: *"Wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan Mijn woorden!"* (Joh.14:24).

Misschien heeft u zich nooit met de Thora beziggehouden zoals in dit stuk is beschreven. Maar als u God van harte liefheeft, kan het toch niet anders dan dat u ook naar Zijn wil wilt leven... Dan is dit stuk een aansporing om de Thora, als Gods levensinstructie voor de mensheid, te gaan lezen en onderzoeken.

I. Slot

"Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last!" (1Joh.5:3).

Dat wij God liefhebben tonen wij door Zijn geboden in acht te nemen en als u echt veel van Hem houdt, dan is het helemaal niet moeilijk om ze te onderhouden. Denk maar terug aan uw eerste grote liefde. Toen u verliefd was deed u toch ook met het grootste plezier letterlijk alles om uw allerliefste te behagen? Niets was te moeilijk, niets was te zwaar, niets was te duur! U had er echt alles voor over!

Die houding verwacht de Eeuwige van ons ook naar Hem toe. Als we Hem echt liefhebben vanuit het diepste van ons hart, dan hebben we alles voor Hem over en dan leven we ook naar Zijn Thora met blijdschap en vreugde, niet omdat het moet, maar omdat we het zelf willen.

Shalom

