

## EXTRA FEESTEN NODIG?

### Kort overzicht van extra feesten en inzettingen

DE BIJBEL LEERT	DE KERK LEERT
<b>Geen Hemelvaartsdag</b>	<b>Hemelvaartsdag</b>
De Bijbel leert ons wel Jezus' hemelvaart, maar geen heilige dag om dat te gedenken	Hemelvaartsdag met kerkdienst
Datum Hemelvaart: 40 dagen na Feest van de eerstelingen	40 dagen na Pasen volgens gregoriaanse kalender en valt altijd op een donderdag
<b>Geen Kerstfeest</b>	<b>Kerstfeest</b>
De Heere leert ons niet om Jezus' geboorte te gedenken, wel Zijn dood met Pascha	Van oorsprong een heidense feestdag van de zonnegod Mitras, het onoverwinnelijke licht wordt gevierd. Feest is 'Christelijk' gemaakt en ingevoerd in de kerk
Bijbelse betekenis: <b>Geen</b>	Bijbelse betekenis: Geboorte van Christus
Bijbelse leer: Geen kerst, geen dagen	Kerkelijke leer: kerst is twee dagen
Waarom leerde Jezus ons het kerstfeest niet:	Waarom leert de kerk het kerstfeest wel:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omdat Zijn Vader Hem dit <u>niet</u> leerde</li> <li>• Omdat Hij niet op de dag van de zonneaanbidding 25 Dec. is geboren</li> <li>• Omdat Hij niet leert Zijn geboortedag te gedenken maar Zijn dood</li> <li>• Omdat Jezus eigen (kerkelijke) inzettingen <u>wel</u> afleert</li> </ul> (Mark.7:9) En <b>Hij</b> zeide tot hen: Gij doet zeker <b>Gods bevel wel te niet</b> , opdat gij <b>uw inzettingen</b> zoudt onderhouden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omdat hun eigen vaders hun dit wel leerden</li> <li>• Omdat Hij wel op 25en 26 Dec. zou zijn geboren</li> <li>• Omdat de kerk wel leert Zijn geboortedag te gedenken</li> <li>• Omdat de kerk eigen inzettingen <u>niet</u> af wil schaffen</li> </ul> De kerk zegt: wij doen Gods gebod zeker <b>niet</b> te niet als wij <b>onze eigen inzettingen</b> onderhouden
<b>PESACH</b>	<b>PASEN</b>
Bijbelse inzetting op de 14 <sup>e</sup> Nisan	Losgekoppeld van het Bijbelse Pesach van zowel datum, naamgeving en inhoud....
<b>Gods feesten zijn profetisch</b>	<b>Kerkelijke Feesten zijn niet profetisch</b>
Volgens <b>Zijn</b> maankalender	Volgens de heidense zonnekalender
Volgens <b>Zijn</b> onveranderlijk woord	Volgens de leer

Moeten we de inzettingen van de Christelijke feesten **die de Bijbel niet leert** maar zo houden omdat het goed bedoeld is? Mensen zeggen: Als de bedoeling maar goed is, vindt God het ook goed. Dit is echter tegen wat God leert. Hij leert ons: Als het goed bedoeld wordt maar het is niet zoals Ik het geleerd heb, is het zonde (zie o.a. de geschiedenis bij Uzia → de ark en Nadab en Abiu → vreemd vuur).

Blijf niet doorgaan met kerkelijke feesten of inzettingen in te passen in Gods Woord. Verhard uw hart en nek niet langer maar laat Gods Woord u leren hoe Hij gediend wil worden met Zijn profetische feesten die zien op Christus' eerste komst en uitzien naar Zijn wederkomst!